

Δελτίο Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών

Τόμ. 1 (1977)



III. Από τη Μάκρη της Μικρασίας στη Νέα Μάκρη της Αττικής

Νικ. Καραγεωργίου

doi: [10.12681/deltiokms.181](https://doi.org/10.12681/deltiokms.181)

Copyright © 2015, Νικ. Καραγεωργίου



Άδεια χρήσης [Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/).

Βιβλιογραφική αναφορά:

Καραγεωργίου Ν. (1977). III. Από τη Μάκρη της Μικρασίας στη Νέα Μάκρη της Αττικής. *Δελτίο Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών*, 1, 309–315. <https://doi.org/10.12681/deltiokms.181>

ΙΙΙ. ΑΠΟ ΤΗ ΜΑΚΡΗ ΤΗΣ ΜΙΚΡΑΣΙΑΣ ΣΤΗ ΝΕΑ ΜΑΚΡΗ ΤΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

τοῦ Νικ. ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΙΟΥ

Τὸ Ξεριζωμα ἀπὸ τὴν Πατρίδα

Ἀπὸ τὸ 1916 οἱ Τούρκοι ἄρχισαν τὴ στρατολογία τῶν Χριστιανῶν διὰ τὰ τάγματα ἐργασίας, ἀπὸ 20 ἕως 45 ἐτῶν, μὲ πρόθεση, καὶ ὕστερα ἀπὸ ὑπόδειξη τῶν συμμάχων των Γερμανῶν, τὴν πλήρη ἐξόντωσιν τῶν Χριστιανῶν ἀπὸ τὴν Μικρὰν Ἀσίαν. Καὶ τὸν Ὀκτώβριον τοῦ 1919 ἤλθε διαταγὴ ἀπὸ τὴν Ἀγκυρα ἐντὸς ὀχτῶ ἡμερῶν νὰ ἐτοιμαστοῦν ὅλοι οἱ ἐναπομείναντες, παιδιὰ καὶ γέροι ἀπὸ 13 ἐτῶν ἕως 70 ἐτῶν. Τότε ἄρχισε ὁ μέγας καὶ ἀπερίγραπτος κλαυθμὸς καὶ ὄδυμὸς τῶν γυναικῶν, συζύγων, μητέρων καὶ ἀδελφῶν τους ἀπὸ τοὺς ὁποίους θὰ ἀποχωρίζοντο καὶ δὲν ξέρανε ἂν θὰ τοὺς ξαναδοῦν. Εἰς τὴ Μάκρην καὶ τὸ Λιβίσι ἐβλεπες παντοῦ πρόσωπα σκυθρωπὰ καὶ μάτια δακρυσιμένα ποὺ προετοιμαζῶν τὰ παιδιὰ καὶ τοὺς γέροντας διὰ τὸ μεγάλο καὶ ἄγνωστο ταξίδι. Καὶ εἰς τὰς 8 Νοεμβρίου, ἡμέρα ἀξέχαστη, ἀναχωρήσαμε ἀπὸ τὴν Πατρίδα μας πρὸς τὰ ἐνδότερα τῆς Τουρκίας μὲ ἀφάνταστες ταλαιπωρίες, στερήσεις καὶ βασανισμοὺς τῶν Τούρκων, ἔτσι ποὺ πολλοὶ γέροντες καὶ παιδιὰ δὲν ἄντεξαν καὶ πέθαναν στὸ δρόμο.

Ὅταν τὸ φθινόπωρο τοῦ 1922, μετὰ τὴν Μικρασιατικὴν καταστροφὴν καὶ τὴν ὑπογραφεῖσαν ἀνταλλαγὴν τοῦ Πληθυσμοῦ Χριστιανῶν καὶ Τούρκων, ὑποχρεωθήκαμε νὰ ἀφήσουμε τὰ πάντα καὶ νὰ ἐγκαταλείψουμε τὴν γῆν τῶν Πατέρων μας, τὴν ἀλησμόνητην περιοχὴ Μάκρης καὶ Λιβισίου Μικρᾶς Ἀσίας, τῆς Ἀρχαίας Λυκίας.

Ἀπὸ τὰ ὑπάρχοντά του δὲν μπόρεσε νὰ φέρει ὁ ξεριζωμένος ἔτσι ἄξαφνα, προσφυγικὸς κόσμος τίποτε, ποὺ θὰ τοὺς βοηθοῦσε στὴ μετέπειτα ζωὴ πρὸς τὸ ἄγνωστο, ἐκτὸς ἀπὸ τὸ ρουχισμό, γιατί πρὶν ἀπὸ τὴν ἐπιβίβασή τους ἀπὸ τὴν παραλία σὲ βάρκες καὶ κατῖκια γινόταν αὐστηρὸς ἐλεγχος ἀπὸ τοὺς Τούρκους μὲ μαγνήτες καὶ ἐληστεύοντο κυριολεκτικὰ. Οἱ γυναῖκες σὲ μιὰ τέτοια ἀπελπιστικὴ κατάσταση καὶ μὲ τὴν ἄγνοια γιὰ τοὺς δικούς τους, τοὺς συζύγους, τοὺς ἀδελφούς καὶ τὰ παιδιὰ ποὺ ἦταν ἐξορία καὶ δὲν ἤξεραν ἂν θὰ τοὺς ξαναδοῦν, μαρκαρῆσαν μὲ κάθε πλωτὸ μέσο γιὰ διάφορα μέρη τῆς Ἑλλάδας. Ἄλ-

λοι άποβιβάστηκαν στη Ρόδο, στο Καστελλόριζο, στην Τζιά, Ίτέα, Γαλαξίδι, Πειραιά.

Ή από τόν Νοέμβριο τοῦ 1922 άρχισαν νά επανέρχονται ὅσοι επέζησαν ἀπό τήν έξορία καί αἰχμαλωσία, τμηματικά καί μέχρι τόν Δεκέμβριο τοῦ 1923. "Ὅσοι γύριζαν δέν ἤξεραν ποῦ θά συναντήσουν τίς οἰκογένειές τους, οἱ ὁποῖες πάλι τοὺς ἀναζητοῦσαν, ἄλλους στά νοσοκομεῖα βαριά ἀρρώστους ἀπό ξανοηματικό τύφο, ἀπό τίς κακουχίες καί τήν ψείρα στήν έξορία, ἄλλους στά διάφορα νησιά καί πόλεις, ἐνῶ γιά πολλοὺς ἐπληροφοροῦντο τὸ χαμό τους στή Μικρά Ἀσία.

Ἡ ἐγκατάστασή μας στήν Ξυλοκέρικα

Τήν ἀρχική υπόδειξη γιά τήν ἐγκατάστασή μας ἐδῶ ἔκανε ὁ Μιλτιάδης Καλαφάτης, ἀδελφός τοῦ Διονυσίου Παπακαλαφάτη, καί ὁ Βασίλειος Πάνου εἰς τόν Πανελληνίον Μικρασιατικόν Σύλλογον. Ὁ Πάνου ἐγνώριζε τήν Ξυλοκέρικα, διότι ἠργάζετο εἰς τὸ κτῆμα τοῦ Βενετσιάνου ὡς γεωπόνος, στό σημερινὸ τοῦ Κωνσταντινίδη, πού εἶναι πρὶν ἀπὸ τὸ Κάτω Σούλι τοῦ Μαραθῶνος. Γιά τήν ἐγκατάστασή μας ἐδῶ στήν Ξυλοκέρικα, συνετέλεσε πολὺ καί ὁ Πανλύκιος Σύλλογος¹. Ἐργάστηκε ἐπίσης πολὺ γιά τὸ σκοπὸ αὐτὸ καί ὁ Ἄντ. Τζιζῆς. Ἀπὸ τήν Διεύθυνση Ἐποικισμοῦ τοῦ Ἑπουργείου Γεωργίας ἔγινε ἀρχικὰ υπόδειξη εἰς τόν Σύλλογον νά ἐγκατασταθοῦμε ἀγροτικῶς στήν περιοχή Κατερίνης Μακεδονίας μὲ ἀγροτικὸ κλῆρο 80 στρέμματα εὐφορῆς γῆς κατὰ οἰκογένεια. Τότε ἔγινε ἐπιτροπὴ ἀπὸ τοὺς συμπατριῶτες μας Ἀντώνιον Μόσχον, Χαράλαμπον Καραβασίλην, Μανώλην Καραγεωργίου καί Δαμιανὸν Δαμιανοῦ. Ἡ Ἐπιτροπὴ αὐτή, ἀφοῦ πῆγε καί ἐξέτασε ἐπὶ τόπου τήν περιοχή τῆς Κατερίνης, ἀνάφερε σὲ σύσκεψη τῶν συμπατριωτῶν μας, πού ἔγινε στήν Ἀθήνα, τήν προτίμησή της, ὅπως ἡ ἐγκατάστασή μας γίνεῖ στήν Ξυλοκέρικα, ἀντὶ τῆς Κατερίνης, μὲ 40 στρέμματα περίπου κατὰ οἰκογένεια δάσους καί ἄγονης γῆς, λόγω τῆς κοντινῆς ἀποστάσεως ἀπὸ τήν Ἀθήνα.

Ἀμέσως ὁ Πανλύκιος Σύλλογος ἄρχισε τίς ἐνέργειες διὰ τήν ἀπαλλοτρίωση τῆς περιοχῆς ἀπὸ τήν Μονὴ Πεντέλης καί τήν συμπλήρωση τοῦ καταλόγου τῶν οἰκογενειῶν διὰ τήν ἀποκατάστασίν μας στήν Ξυλοκέρικα Ἀγίου Κων-

1. Ὁ Πανλύκιος Σύλλογος ἰδρύθηκε εἰς Ἀθήνας τὸ 1918 ἀπὸ Πατριῶτες μας καί ὀλίγους ἄλλους Μικρασιάτες πού ἦλθαν στήν Ἀθήνα πρὸ τῆς Μικρασιατικῆς Καταστροφῆς, μὲ Πρόεδρον τὸν Διονύσιον Καλαφάτην, ἱερέα εἰς τὸν Ναὸν Ζωοδόχου Πηγῆς Ἀθηνῶν, καί γραμματέα τὸν Νικόλαον Καραβασίλην, ἱατρὸν παθ. καί μικροβιολόγον. Καταστατικὸν τοῦ Συλλόγου καί Πρακτικά του ἔχει ὁ υἱὸς Παπακαλαφάτη, Ἀγγελος Καλαφάτης ὀδοντίατρος. Σκοπὸς τοῦ Συλλόγου ἦταν νά βοηθήσει οικονομικῶς τοὺς Νέους πού ἐφθάναν στήν Ἀθήνα διὰ ἀνώτερες σπουδὰς καί νά φροντίζει τοὺς δραπετές χριστιανούς τοῦ Τουρκικοῦ στρατοῦ Μικρασιάτες. Οἱ Μιλτιάδης Καλαφάτης καί Βασίλειος Πάνου γαμβροὶ ἀπὸ ἀδελφῆ τοῦ συμπατριῶτη μας Ἀντωνίου Τζιζῆ, ὑπέδειξαν τὸ μέρος αὐτὸ γιά τήν ἐγκατάστασή μας.

σταντίνου. Ἡ μεταφορὰ τῶν οἰκογενειῶν τῶν συμπατριωτῶν μας τῶν ἐγγεγραμμένων στοὺς καταλόγους, μετὰ τὴν ἀπαλλοτριώση, ἄρχισε ἀρχὰς Νοεμβρίου τοῦ 1923. Γιὰ τὴν μεταφορὰ τῶν οἰκογενειῶν ἐφρόντισαν ἐκτὸς τοῦ Συλλόγου καὶ Ἀξιωματικοὶ τοῦ ἑλληνικοῦ στρατοῦ πατριῶτες μας, με στρατιωτικὰ αὐτοκίνητα καθὼς καὶ σκηνὲς στρατιωτικὲς γιὰ νὰ στεγαθοῦν οἱ οἰκογένειες στὸν ἐρχόμενο χειμῶνα. Οἱ οἰκογένειες ἐγκαταστάθηκαν προσωρινῶς, ὡς ποὺ νὰ κτισθοῦν τὰ πλινθόκτιστα σπίτια τοῦ συνοικισμοῦ καὶ νὰ μποῦμε μέσα, σὲ μερικὰ ἐτοιμόρροπα κελιά τοῦ μοναστηρίου στὸ Μετόχι, ἄλλοι σὲ μιὰ ἀποθήκη κοντὰ στὴν Ἀνατολή, στὴ Χάνα, στὸ παλιὸ Λιοτριβί, σὲ ἐρειπωμένες ἀποθήκες, στὰ Παλιάμπελα σὲ μιὰ ἀποθήκη τοῦ ἁγίου Κωνσταντίνου μέσα στὴ μικρὴ τότε ἐκκλησοῦλα στὸν ἅγιο Κωνσταντῖνο καὶ οἱ ὑπόλοιπες οἰκογένειες στὶς στρατιωτικὲς σκηνὲς γύρω ἀπὸ τὸν Ἅγιο Κωνσταντῖνο.

Στὴ γῆ ποὺ ἤρθαμε νὰ καλλιεργήσουμε καὶ νὰ ζήσουμε δὲν βρισκόταν παρὰ ἓνα δασωμένο καὶ ἄγροιο ἀγριότοπο με σχίνα, πουρνάρια, πεῦκα, ἄλλους θάμνους, ἀλλοῦ πετρῶδες, ἓνα βαλτότοπο με βούρλα, ψαθιά, βδέλλες, νερόφιδα καὶ ἄφθονα κουνούπια ἀπὸ τὰ ὅποια γρήγορα μολυνθήκαμε με ἐλονοσία. Μέσα στὸ ἀδιαπέραστο αὐτὸ δάσος κατοικοῦσαν καὶ οὐρλιάζαν ὅλη νύχτα τὰ τσακάλια καὶ οἱ ἀλεπούδες, οἱ λύκοι καὶ τὰ ἀγριογούρουνα ποὺ ἀκόμη ὑπῆρχαν ἐκεῖνο τὸν καιρὸ.

Οἱ μόνοι κάτοικοι ἦσαν λίγες οἰκογένειες βλαχοποιμένες σκηνίτες, ποὺ εἶχαν τὰ κονάκια τους καὶ τίς στρουγγες ἀπὸ κλαριά, δέκα οἰκογένειες εἰς τὸ Γερούσακοῦλη (σημερινὴ Ἁγία Μαρίνα) καὶ ἄλλες τόσες περίπου στὴ Ραπετόσα (σημερινὴ Ἀνατολή), ποὺ ἔβροσκαν τὰ γιδοπρόβατὰ των στὸ δάσος. Ἐπὶ πλεον βρήκαμε καὶ ἕξ οἰκογένειες ἀπὸ τὰ περίχωρα τῆς Σμύρνης ποὺ εἶχανε φύγει ἀπὸ τὴ Μικρὰ Ἀσία στὰ 1916 καὶ ἐργαζόντουσαν ὡς ἐργάτες στὰ μόνα χωράφια ποὺ ἦταν καλλιεργήσιμα, 500 στρέμματα περίπου, καὶ τὰ νοικιάζανε ἀπὸ τὴ Μονὴ Πεντέλης.

Πρὶν ἀκόμα κτιστοῦν τὰ πλινθόκτιστα σπίτια τοῦ συνοικισμοῦ τῆς ἀποκαταστάσεως, περάσαμε ἓναν ἀσυνήθιστο βαρὺ χειμῶνα με 40 πόντους χιόνι χωρὶς κὰν θέρμανση καὶ με ἀφάνταστες στερήσεις ἀπὸ εἶδη τροφῆς καὶ ἐνδυμασίας μέσα σὲ σκηνὲς καὶ σὲ ἐρείπια. . .

Π ὤ ς ἔ γ ι ν ε ἡ σ τ ἔ γ α σ η

Ἀπὸ τὴν ἀνοιξὴ τοῦ 1924 καὶ μετὰ τὸν καθορισμὸ ἀπὸ τοὺς μηχανικοὺς τοῦ Ἐποικισμοῦ τοῦ χώρου ποὺ θὰ χτίζονταν τὰ σπίτια τοῦ συνοικισμοῦ, ἀνοίχτηκαν πρῶτα 4 πηγάδια γιὰ νὰ βρεθεῖ τὸ ἀπαραίτητο νερὸ, νὰ κοποῦν οἱ πλιθὲς με λάσπη καὶ λίγο ἄχυρο, γιὰ νὰ κτισθοῦν τὰ σπίτια. Τὸ χτίσιμο ἄρχισε ἀπὸ τὴν ἀνοιξὴ τοῦ 1924 καὶ συνεχίστηκε μέχρι τοῦ 1927. Τὸ κάθε ἀγροτικὸ σπιτάκι σὲ ἔκταση 500 τετρ. μέτρων μαζί με τὸ κῆπο ἀπετελεῖτο

ἀπὸ ἓνα ὑποδαμάτιο, διάδρομο, κουζίνα καὶ σταῦλο, σκεπασμένο μὲ ξυλεία καὶ κεραμίδια χωρὶς παραθυρόφυλλα, ταβάνια, πατώματα, τὰ ὁποῖα συμπληρώσαμε μόνοι μας μὲ ξυλεία πού μᾶς παρεχώρησε ὁ Ἐποικισμός. Τὴν ἐπίβλεψη καὶ ἐργασία γιὰ τὴν οἰκοδόμηση τοῦ συνοικισμοῦ ἔκαμε ὁ ὑπάλληλος ἐποικισμοῦ Κωνστ. Ἄζας.

Παρ' ὅλον ὅτι ἡ ἀγροτικὴ ἐγκατάστασης ἔγινε ἔναντι τῆς ἀποξημίωσης διὰ τὴν μεγάλην ἐγκαταλειφθεῖσαν περιουσίαν μας μὲ τὴν Ἄνταλλαγὴν, ἐν τούτοις ἡ ὑπηρεσία Ἐποικισμοῦ, μᾶς ἐχρέωσε ἐπὶ πλέον αὐτὰ τὰ ἡμιτελῆ ἀγροτικὰ σπιτάκια ἀντὶ ποσοῦ 22.000 δραχμῶν, πάρα πολλὰ γιὰ τὴν ἐποχὴ ἐκείνη, καὶ τὰ ὁποῖα πληρώσαμε σὲ ὀρισμένη προθεσμία.

Μόλις τὸ κάθε σπίτι χτιζόταν στὰ οἰκόπεδα πού εἶχαν διανεμηθῆ μὲ κλῆρο, μετακομιζόνταν οἱ κληροῦχοι ἀμέσως μέσα. Μετὰ τὴν ἐγκατάστασή μας στὸν συνοικισμό παρουσιάστηκε καὶ ἔλλειψη πόσιμου νεροῦ, γιὰ τὸ νερὸ τῶν πηγαδιῶν ἦταν ἀκατάλληλο γιὰ πόσιμο. Γι' αὐτὸ φροντίσαμε καὶ κατεβάσαμε τὸ νερὸ τοῦ Μετοchioῦ μὲ προσωπικὴ ἐργασία καὶ μὲ πῆλινους σωλῆνες μέχρι τῆ σημερινῆ πλατεία. Ἐκεῖ κάναμε καὶ τὴν πρώτη δεξαμενὴ, κάτω ἀπὸ τὸ μεγάλο πεύκο. Ἐπειδὴ ὅμως οἱ πῆλινοι σωλῆνες χαλοῦσαν, γι' αὐτὸ τὶς ἀντικαταστήσαμε μὲ μεταλλικούς, πάλι μὲ προσωπικὴ ἐργασία. Ἀργότερα ἐπειδὴ τὸ νερὸ τοῦ Μετοchioῦ δὲν ἐπαρκοῦσε, παρὰ τὴν καλλιέργεια τῆς πηγῆς, ἔγιναν σὲ διάφορα σημεῖα γεωτρήσεις καθὼς καὶ ὑδραγωγεῖα μὲ δεξαμενὲς ἀπὸ τὰ ὁποῖα ὑδρευόμαστε μέχρι σήμερα.

Ἡ προσωρινὴ διανομὴ τοῦ δάσους

Ἐπειδὴ ἡ ὑπηρεσία Ἐποικισμοῦ λόγω φόρτου ἐργασίας δὲν εἶχε μηχανικούς νὰ μᾶς κάνει διανομὴ, γι' αὐτὸ μόνοι μας, μὲ δικό μας συνεργεῖο, κάναμε προσωρινὴ διανομὴ ἀπὸ 16 στρέμματα περίπου γιὰ κάθε οἰκογένεια, ἀκριβῶς ἐπὶ τοῦ δημοσίου δρόμου Μαραθώνα, γιὰ νὰ ἀρχίσουμε νὰ ξεχερσώνουμε τὸ δάσος. Ἐπίσης ἐκάναμε διανομὴ τῶν ἐλαιοδένδρων καὶ τὰ χωράφια τὰ ὁποῖα ἦσαν τὰ μόνα καλλιεργήσιμα, ἀπὸ 5 - 7 στρέμματα κατὰ οἰκογένεια. Μετὰ τὴν διανομὴ τοῦ δάσους ἄρχισε ὁ μεγάλος ἀγώνας τοῦ ξεχερσώματος, νὰ ἀνοίξουμε χωράφια, νὰ καλλιεργήσουμε μὲ ἐργαλεῖα πού, ὅπως μπορέσαμε, ἀγοράσαμε μόνοι μας. Ὅλοι οἱ ἄνδρες κόβαμε τὰ κλαριά καὶ τὰ ξύλα καὶ βγάλαμε τὰ κούτσουρα ἀπὸ τῆ γῆ μὲ τὶς κουτσουρότσαπες. Οἱ γυναῖκες καὶ τὰ κορίτσια καίγανε τὰ κλαργιά, τὰ δὲ κουτσουρία καὶ ξύλα κάναμε ξυλοκάρβουνο, τὰ ὁποῖα πουλοῦσαμε στοὺς ἐμπόρους. Αὐτὸς ἦταν ὁ πρῶτος πόρος ζωῆς γιὰ τὴν συντήρησή μας. Τὴν ἐποχὴ ἐκείνη δὲν ἔβλεπες τριγύρω στὰ σπῖτια καὶ τὰ χωράφια παρὰ φωτιὲς καὶ καπνοὺς ἀπὸ τὰ καμίνια, ἀπὸ τὰ κλαριά πού καίγανε μέρανύκτα. Ὅπου ὑπῆρχαν πέτρες — καὶ ὑπῆρχαν ἄφρονες — τὶς συγκεντρώνουμε

μέ οποιοδήποτε τρόπο και τις κάναμε άσβεστοκάμινια και πουλούσαμε τόν άσβέστη στά γύρω χωριά.

Τò δράμα τών συμπατριωτών μας αυτών, που μοχθοῦσαν έτσι εξαντλητικά σέ τόσο βαρειές και άσυνήθιστες γι' αυτούς έργασίες, μέ ούτε τὰ στοιχειώδη μέσα ζωής και διατροφής, ήταν φοβερό, γιατί οί περισσότεροι άπ' αυτούς ήταν νοικοκυραίοι επαγγελματίες και έμποροι, οί όποίοι ίσως για πρώτη φορά έπιαναν τή τσάπα στα χέρια τους. Έκτός άπό αυτών τόν άπερίγραπτο άγώνα του ξεχερωμάτος και τὰ διάφορα έπεισόδια μέ άπειλητικούς και έπιθετικούς γείτονες, που εύτυχώς δέν συνεχίστηκαν, και τή στερημένη μας ζωή στα τσατήρια και τὰ χαμόσπιτα, είχαμε και τήν μάστιγα τής έλονοσίας. Πολλοί λέγανε ότι δέν θα άντέζουμε και θα πεθάνουμε έδω κοντά στους βάλτους άπό τò κουλούπι. Και πράγματι σέ λίγο άρχισε νά μάς θερίζει ή έλονοσία, κυρίως γέρους και μερικά παιδιά που δέν άντέζανε και πέθαναν, χωρίς μέσα περιάλψεως και χωρίς γιατρό. Άκριβώς αυτή τή στερημένη και άθλια άγροτική ζωή δέν τήν άντεξαν άρκετοί: περίπου 12 οικογένειες κληροῦχοι έγκατέλειψαν ή έπούλησαν τόν κλήρο τους για έλάχιστα χρήματα και έφυγαν για τήν 'Αθήνα και τόν Πειραιά για νά ζήσουν. Εύτυχώς για μάς, άρκετά χρόνια μετά τήν έγκατάστασίν μας και συγκεκριμένα τò 1934, έγιναν τὰ άποζηραντικά έργα στό νοσογόνο βάλτο άπό τò 'Αμερικανικό φιλανθρωπικό 'Ιδρυμα Ροκφέλερ και έτσι σωθήκαμε άπό τήν έλονοσία.

Τὰ άποστραγγιστικά αυτά έργα, αλλάκια πρòς τή θάλασσα, εξακολουθούσαμε νά συντηρούμε και νά καθαρίζουμε έμεις άνά διετία και τριετία μέ προσωπική έργασία που επέβαλλε ή Κοινότης, μέχρις ότου εγκαταστάθηκε στήν τοποθεσία αυτή ή σημερινή 'Αμερικανική ναυτική βάσις.

'Η μόνη συγκοινωνία μέ τήν 'Αθήνα ήταν δυò φορτηγά αυτοκινητάκια τών 3/4 σκεπασμένα μέ μουςαμά και για καθίσματα δυò πάγκους ξύλινους δεξιά και άριστερά, μία φορά τήν ήμέρα. 'Ο δρόμος ήταν χαλικόστρωτος και άθλιος τόσο που χρειάζονταν δυò ώρες για νά πάει κανείς στήν 'Αθήνα.

Σχολείο δέν ύπήρχε: μόνο άπό τò 1924 μάς έστειλαν ένα δάσκαλο, άνάπηρον, κουτσόν, για όλες τις τάξεις που έδίδασκε τὰ παιδιά κοντά στόν 'Αγιο Κωνσταντίνο μέσα σέ μία μικρή παράγκα. Άργότερα κάναμε ένα μεγαλύτερο μέ πλίνθους εις τόν σχολικό κλήρο, μέ δάσκαλο τò Γεώργιο Πολίτη.

Κ α λ λ ι έ ρ γ ε ι ε ς

'Από τò 1925 ή 'Επιτροπή 'Αποκατάστασεως Προσφύγων μάς παρεχώρησε άπό ένα άλογο και ένα άλετρι σέ κάθε οικογένεια, καθώς και σιτάρι και κριθάρι για σπορά. Έκτός άπό τήν καλλιέργεια τών σιτηρών δοκιμάσαμε και τήν καπνοκαλλιέργεια αλλά ή περιοχή δέν ήταν κατάλληλη και δέν έβγαζε καλή ποιότητα καπνού και μάς άπαγόρεψαν μετά δυò χρόνια τήν καπνοκαλλιέργεια: έξάλ-

λου στὸν κάμπο τοῦ Μαραθῶνα, ποῦ ἦταν εὐφορος καὶ ἔκανε καλὴ ποιότητα καπνοῦ, καλλιεργοῦσαν καπνὸ οἱ πρόσφυγες ἐγκατεστημένοι ἐκεῖ ἀπὸ τὰ περὶ-χωρὰ τῆς Σμύρνης, καὶ πολλοὶ δικοὶ μας ἐργάζονταν στὸ Μαραθῶνα γιὰ αὐτο-συντήρησή τους.

Ἀπὸ τὸ 1928 ἀρχίσαμε καὶ τὴν ἀμπελοκαλλιέργεια, ἀλλὰ ἐπειδὴ εἴχαμε πολ-λὸ μέτρια ἀπόδοση καὶ ἡ τιμὴ τοῦ μούστου ἦταν ἐξευτελιστικὴ, δὲν προχωρή-σαμε καὶ σ' αὐτὸ τὸ εἶδος καλλιέργειας. Γι' αὐτὸ πολλοὶ ἀρχίσαμε μὲ ἀλληλο-βοήθεια νὰ σκάβουμε μόνοι μας πηγὰδια νὰ βγάλουμε νερὸ, γιὰ νὰ κάνουμε λα-χανόκηπους καὶ αὐτὸ στὰ μόνια ἡμερωμένα χωράφια ποῦ μπορούσαν νὰ καλ-λιεργηθοῦν γιὰ περιβόλια στὰ Πεντάμια, ἀπὸ 5 περίπου στρέμματα σὲ κάθε οἰκογένεια ποῦ μᾶς ἐδόθησαν καὶ ποῦ ἦσαν στὸ κάτω μέρος τοῦ δρόμου τῆς λεωφόρου Μαραθῶνα μετὰ τὸν Ἅγιο Κωνσταντῖνο καὶ στὰ ὅποια σκάβαμε καὶ βρῖσκαμε νερὸ σὲ μικρὸ βάθος ἀπὸ 8 - 12 μέτρα περίπου. Μὲ αὐτὸν τὸν τρόπο ἀνοίχτηκαν περὶ τὰ 45 πηγὰδια μὲ μαγκανοπήγαδα τὰ ὅποια ἐγύριζαν μὲ ἄλογα. Ἄλλὰ ποῦ νὰ πουληθοῦν τὰ παραγόμενα κηπουρικὰ καὶ φρούτα;

Κάθε αὐγὴ ἀπὸ τὴ νύχτα ξεκινούσαν ἀπὸ τὴ Νέα Μάκρη οἱ περιβολάρηδες, ἄλλοι μὲ σοῦστες, ἄλλοι μὲ γαϊδουράκια καὶ ἄλογα φορτωμένα, γιὰ νὰ πουλή-σουν τὰ λαχανικὰ καὶ τὰ φρούτα τους στὰ γύρω χωριά Μαραθῶνα, Γραμμιατι-κό, Βαρνάβα, Ραφήνα, Πικέρι, Σπάτα, Διόνυσο, Πεντέλη, Ἐρυθραία καὶ Κη-φισιὰ ποῦ ἐπὶ πλεόν δὲν ὑπῆρχε ὁ σημερινὸς θαυμασίος δρόμος Διονύσου - Νέας Μάκρης, ἀλλὰ παλιὰ μονοπάτια καὶ καλτερίμια.

Ἄ μ μ ο λ η ψ ί α

Ἄλλο ἔσοδο γιὰ τὴ συντήρησή μας βρέθηκε καὶ ἡ ἀμμοληψία. Ἡ παραλία μας ἦταν γεμάτη ἀπὸ ψιλὴ ἄμμο, κατάλληλη γιὰ οἰκοδομές, παχὺ στρώμα σὰν ταμάρι μέχρι ὕψους 4 - 5 μέτρα καὶ σὲ μεγάλη ἔκταση. Αὐτὴ τὴν ἄμμο, συνερ-γεῖα ἀμμοληψίας δικὰ μας τὴ φόρτωναν σὲ φορτηγὰ αὐτοκίνητα ποῦ τὴν μετέ-φερναν στὴν Ἀθήνα καὶ Πειραιᾶ καὶ τὴν πουλοῦσαν γιὰ οἰκοδομές. Αὐτὸ κρά-τησε μέχρι τὸ 1950 ποῦ ἀπαγόρευσε ὁ Τουρισμὸς τὴν ἀμμοληψία.

Ἡ ὀ ρ ι σ τ ι κ ῆ δ ι α ν ο μ ῆ

Ἡ ὀριστικὴ διανομὴ τῶν κτημάτων ἀπὸ τὴν τοπογραφικὴ ὑπηρεσία τοῦ Ἑπιχειρηματικοῦ ἔγινε τὸ 1931. Κάθε γεωργικὸς κλῆρος ἦταν ἀπὸ 39 - 40 στρέμ-ματα γιὰ κάθε οἰκογένεια καὶ μέχρι 4 ἄτομα. Ἀπὸ τέσσαρα ἄτομα καὶ πάνω ἔπαιρναν 1 καὶ 2 στρέμματα περισσότερα. Κλῆρον πῆραν 86 οἰκογένειες πα-τριώτες καὶ 6 οἰκογένειες Σμυρνιοί, ποῦ προὔπῆρχαν εἰς τὴν Ἐυλοκέρειαν, καὶ ἀκτῆμονες τοῦ Μαραθῶνα, σύμφωνα μὲ τὸ νόμο τῆς ἀπαλλοτριώσεως. Ἐπίσης κλῆρο πῆρε τὸ Δημοτικὸ Σχολεῖο, ἡ Ἐκκλησία καὶ ὁ Γεωπόνος τῆς Περιφέρειας τότε. Τὸ 1948 ἔγινε δεύτερη διανομὴ στὰ λεγόμενα ἀνεπίδεκτα

καλλιεργείας σὲ στρατευσίμους τοῦ Ἀλβανικοῦ πολέμου καὶ διαφόρους ἄλλους ἀσχετίως ἐπαγγέλματος, ἐγκατεστημένους στὴ Νέα Μάκρη καὶ Μακρηνοὺς χαρκτηρισθέντας ὡς ἀκτῆμονες.

Ἡ β α θ μ ι α ῖ α π ρ ό ο δ ο ς

Γιὰ τὴν πρόοδο καὶ ἀνάπτυξη τοῦ τόπου, ἐκτὸς ἀπὸ τὴν πολὺπλευρῆ ἐργατικότητα καὶ τὸ φιλοπρόοδο πνεῦμα τῶν πατριωτῶν μας συνετέλεσαν κατὰ καιροὺς καὶ τὰ ἐκάστοτε ἐκλεγόμενα Κοινοτικά Συμβούλια, ἀνάλογα μὲ τὴ δραστηριότητα καὶ ἱκανότητά των καὶ ἄλλοι παράγοντες. Πολὺ ἐργάστηκε καὶ τὴ μόρφωση τῶν παιδιῶν μας ὁ ἐκλεκτὸς διδάσκαλος Γεώργιος Πολίτης, Γεώργιος Φίλιππος καὶ ἄλλοι ἐργασθέντες φιλοτίμως κατὰ καιροὺς διδάσκαλοι. Πολύτιμη στάθηκε κατὰ τὰ δύστυχα χρόνια τῆς κατοχῆς ἡ ἐπιστημονικὴ καὶ πατριωτικὴ συμπαράσταση τοῦ ἱατροῦ καὶ συγγραφέα Κωνσταντίνου Λαμέρα, ὁ ὁποῖος εἶχε ἐγκατασταθῆ ἐδῶ καὶ ἐστάθη σὲ κάθε περίπτωση ὁ θεράπων ἱατρός, σύμβουλος καὶ φίλος τῶν συμπατριωτῶν του ἐντελῶς ἀφιλοκερδῆς. Ἐπίσης ἐφρόντιζε σὲ περίπτωσι ἀνάγκης νοσοκομειακῆς περιθάλψεως. Μὲ τὸ ἴδιο ἐνδιαφέρον καὶ ὁ υἱὸς του, παθολόγος καὶ φυματιολόγος, Ἰωάννης Λαμέρας. Ἐπίσης ἀναφέρω τὴν πρώτη Ἡλεκτρικὴ Ἐταιρεία τοῦ Γεωργίου Μπαουρῆ καὶ καὶ Σία πού ἠλεκτροφότισε κατὰ πρώτον τὴ Νέα Μάκρη· τὸ ἐργοστάσιο αὐτὸ ἠλεκτρισμοῦ ἐλεγκτήθη ἀπὸ τοὺς Γερμανοὺς ἐπὶ Κατοχῆς.

Ἀφήνουμε μαζὶ μὲ τὶς εὐχῆς μας καὶ τὶς ἐλπίδες μας στὰ παιδιά μας τὴ σκυτάλη γιὰ τὴ συνέχιση τῆς περαιτέρω πνευματικῆς καὶ τῆς υἱικῆς ἀναπτύξεως, μὲ τὸ πνεῦμα τῆς προόδου καὶ τὶς ἀρετὲς πού εἶναι παράδοσι ἀπὸ τοὺς γονεῖς καὶ προγόνους μας. Ἡ Πατρίδα μας ἀνέδειξε προσωπικότητες, εὐεργέτες, συγγραφεῖς καὶ διακεκριμένους ἐπιστήμονες, ἐμπόρους, ἐπαγγελματίες κλπ.

Ἐλπίζουμε καὶ εἴμεθα βέβαιοι ὅτι καὶ τὰ παιδιά μας μὲ τὰ μέσα πού σήμερα βρίσκονται στὴ διάθεσή τους θὰ προοδέψουν ἀκόμα περισσότερο γιὰ τὸ καλὸ τῆς ὥρας μας Νέας Μάκρης καὶ τῆς Ἑλλάδος γενικότερα.

ΝΙΚ. ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΙΟΥ*

* Ὁ συγγραφέας τοῦ πῶ πάνω κειμένου, Ν. Καραγεωργίου, γεννήθηκε στὴ Μάκρη τῆς Μ. Ἀσίας στὶς 11 Νοεμ. 1903. Ἐφοίτησε ὡς τὴν Πέμπτη τοῦ Δημοτικοῦ. Ὁ πατέρας του, Μαν. Καραγεωργίου, εἶχε στρατευθεῖ ἀπὸ τὸ τούρικο κράτος, ἀλλὰ δραπέτευσε ἀπὸ τὰ Σόκια τῆς Μ. Ἀσίας καὶ κατέφυγε στὴ Σάμο, ὅπου συγκέντρωσε πληροφορίες σὲ βάρος τῶν Τούρκων. Οἱ Τούρκοι, ἐξαιτίας αὐτῆς τῆς δράσεως τοῦ Μαν. Καραγεωργίου, ἐξόρισαν ὅλη τὴν οἰκογένεια στὸ Δανιζλί (1916 - 1918). Στὰ 1918 μὲ τὴν ἀνακωχὴ γύρισε ὁ πατέρας καὶ ἡ οἰκογένεια στὴ Μάκρη. Στὶς 8 Νοεμβ. 1921, ὁ Νικόλ. Καραγεωργίου ἐξορίστηκε στὰ ἐνδότερα τῆς Μ. Ἀσίας. Περπάτησε 55 ἡμέρες γιὰ νὰ φτάσει στὸν τόπο τῆς ἐξορίας, τὸ Χ α μ η ν τ ι ε , 4 ὄρες πέρα ἀπὸ τὴν Κιαισάρεια τῆς Καππαδοκίας. Τὸ Δεκέμβριο τοῦ 1922 ἐγκατέλειψε τὸν τόπο του, μαζὶ μὲ τὴν οἰκογένειά του καὶ ἔφυγε γιὰ τὴν Ἑλλάδα, ὅπου τελικὰ ἐγκαταστάθηκαν στὴ Ν. Μάκρη. Ἐδῶ βρῆκε τὸν πατέρα του, πού, ἔθελοντῆς, εἶχε λάβει μέρος, στὸ πλευρὸ τοῦ ἑλληνικοῦ στρατοῦ, στὶς ἐπιχειρήσεις τοῦ Ἀιθιουίου.