

The Gleaner

Vol 11 (1974)

Αφιέρωμα στον Κ. Θ. Δημαρά



Πρωτοσέλιδα

eranistes eranistes

doi: [10.12681/er.10033](https://doi.org/10.12681/er.10033)

Copyright © 2016, eranistes eranistes



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/).

To cite this article:

eranistes, eranistes. (2016). Πρωτοσέλιδα. *The Gleaner*, 11, III-VI. <https://doi.org/10.12681/er.10033>

Ο ΕΡΑΝΙΣΤΗΣ

ΕΤΟΣ ΙΒ΄

ΤΟΜΟΣ 11/1974

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΔΙΑΦΩΤΙΣΜΟΣ

ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΣΤΟΝ
Κ. Θ. ΔΗΜΑΡΑ

ΑΘΗΝΑ
1980

Ο ΕΡΑΝΙΣΤΗΣ

**ΕΚΔΟΤΗΣ: «ΟΜΙΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΙΑΦΩΤΙΣΜΟΥ»
(ΟΜΕΔ)**

ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗ: Λουκία Δρούλια (Βασ. Σοφίας 62α, Τ.Τ. 612)

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ: Λ. Βρανούσης, Έμμ. Ν. Φραγκίσκος, Λουκία Δρούλια

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Έμμ. Ν. Φραγκίσκος (Αδμήτου 22, Τ.Τ. 201)

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟΥ: Κώστας Κουλουφάκος (Καλλέργη 5)

Ἡ Συντακτικὴ Ἐπιτροπὴ τοῦ 1974, στὴ θητεία τῆς ὁποίας ἀποφασίστηκε ἡ ἔκδοση τοῦ ἀφιερωματικοῦ τόμου γιὰ τὰ ἐβδομηντὰχρονα τοῦ Κ. Θ. Δημαρᾶ, αἰσθάνεται ἰδιαίτερη συγκίνηση ποὺ παραδίδεται στὴν κυκλοφορία τὸ ἀφιέρωμα ὀλοκληρωμένο πιά σὲ τόμο, τὸν ἐνδέκατο (1974), τοῦ «Ἐρανιστῆ». Τὴ χαρὰ μας τὴ συμμερίζονται ὅλοι ὅσοι πῆραν μέρος στὸ ἐορταστικὸ προσκλητήριό τοῦ περιοδικοῦ, ὅσοι κοπίασαν τὰ χρόνια αὐτὰ στὴν ἐκδοτικὴ προετοιμασία τοῦ τόμου, καὶ ἀσφαλῶς πολὺ περισσότερο ὁ ἴδιος ὁ τιμώμενος, ἔστω καὶ ἂν τὸ ὀφειλόμενο χαριστήριό τοῦ προσφέρεται μὲ καθυστέρηση ἀρκετῶν χρόνων· ἡ ἀγάπη, ὁ θαυμασμός καὶ ἡ εὐγνωμοσύνη μας γι' αὐτὸν βρίσκονται πέρα ἀπὸ τὶς χρονικὲς συμβάσεις ποὺ καταστρατηγοῦνται καὶ ἀπὸ τὶς προθεσμίες ποὺ ὑπερβαίνονται. Ἄν ὑπάρχει κάποια σκιά τὴν ὥρα τούτη, εἶναι ἡ ἀπουσία τοῦ Δημητρίου Γκίνη ποὺ τότε, τὸ 1974, ἀπὸ τὴ θέση τοῦ Προέδρου τοῦ Ο.Μ.Ε.Δ. εἶχε τὴν πρωτοβουλία τοῦ ἀφιερώματος καὶ παρακολουθοῦσε ἔκτοτε μὲ ἀμείωτο ἐνδιαφέρον τὴν προεργασία καὶ τὰ στάδια τῆς ἐκτύπωσης. Ἡ φωνὴ του, ἀποτυπωμένη μὲ θέρμη καὶ ἀμεσότητα στὸν ἐπιστολιμαῖο πρόλογο ποὺ ἀκολουθεῖ — τὴν πρώτη ἀπὸ τὶς συμμετοχὲς ποὺ στάλθηκαν στὸν τόμο — μένει τώρα πιά γιὰ νὰ θυμίζει τὴν ἄρρηκτη φιλία τῶν δύο ἀνδρῶν, ἀλλὰ καὶ ν' ἀπηχεῖ, πέρα ἀπὸ τὸ προσωπικὸ ἐπίπεδο, τὴν ἔκφραση τῶν σκέψεων καὶ τῶν συναισθημάτων ὅλων τῶν μελῶν τοῦ Ὁμίλου, τῶν συνεργατῶν αὐτοῦ τοῦ τόμου καὶ κάθε ἀνθρώπου, λόγιου ἢ μὴ, ποὺ χειραγωγήθηκε ἀπὸ τὴν προσωπικότητα καὶ τὸ ἔργο τοῦ Κ. Θ. Δημαρᾶ.

Στὸ ἀφιέρωμα δόθηκε ὁ ἐπίτιτλος «Νεοελληνικὸς Διαφωτισμός», ἔννοια συνυφασμένη μὲ τὸ κατεξοχὴν ἀντικείμενο τῶν μελετῶν καὶ τῆς ἐπιστημονικῆς γενικῆς δράσης τοῦ Κ. Θ. Δημαρᾶ, γιὰ νὰ δηλωθεῖ ἡ πρόθεση τῆς Συντακτικῆς Ἐπιτροπῆς νὰ προσλάβει ὁ τόμος τὸν χαρακτηριστὴρα συναγωγῆς ἀνάλογων δημοσιευμάτων. Οἱ ὅποιες ἀποκλίσεις ἀπὸ τὴ σκοποθέτηση αὐτὴ δὲν ἀντιτίθενται ἀλλὰ συμπληρώνουν τὸ φαινόμενο τοῦ Ἑλληνικοῦ Διαφωτισμοῦ, διερευνώντας ἀπὸ ἄλλες πλευρὲς τὴν ἐποχὴ του.

Ἡ Συντακτικὴ Ἐπιτροπὴ ἔχει χρέος νὰ εὐχαριστήσῃ ὅσους συνέβαλαν στὴν ἔκδοση τοῦ ἀφιερώματος, τοὺς συγγραφεῖς τῶν κειμένων, καὶ τὰ νέα μέλη τῆς Σ.Ε. τοῦ «Ἐρανιστῆ», ποὺ ὅλα αὐτὰ τὰ χρόνια ἀναδέχθηκαν τὴν ἐκδοτικὴ εὐθύνη τοῦ τόμου καὶ τὸ βᾶρος ν' ἀντιμετωπίζουν τὰ ποικίλα προβλήματα του.

