

## Ηθική. Περιοδικό φιλοσοφίας

Αρ. 15 (2022)



### Χαιρετισμός

Ευγενία Νικολαΐδου-Κυριανίδου

doi: [10.12681/ethiki.30726](https://doi.org/10.12681/ethiki.30726)

### Βιβλιογραφική αναφορά:

Νικολαΐδου-Κυριανίδου Ε. (2022). Χαιρετισμός. *Ηθική. Περιοδικό φιλοσοφίας*, (15).  
<https://doi.org/10.12681/ethiki.30726>

## **Χαιρετισμός**

Με πολλή χαρά και συγκίνηση, χαιρετίζω αυτήν την εκδήλωση, η πραγματοποίηση της οποίας καταδεικνύει ότι οι μεταπτυχιακοί μας φοιτητές είναι έτοιμοι πλέον να εισέλθουν δυναμικά στον αγωνιστικό στίβο της φιλοσοφικής έρευνας. Μάλιστα, θα έλεγα ότι η πρώτη ανακοίνωση, με τίτλο «Το χρέος του φιλοσόφου», είναι εμβληματική για αυτήν την οργάνωση.

Εκφράζω τα θερμά μου συγχαρητήρια στους οργανωτές αυτής της επιστημονικής συνάντησης, και ιδιαίτερα στον Διευθυντή του ΠΜΣ του Τμήματός μας, κ. Γ. Αραμπατζή, όπως και στην ακάματη και πανάξια Γραμματέα του Μεταπτυχιακού μας Προγράμματος, τη διδάκτορα φιλοσοφίας κυρία Μ. Χωριανοπούλου.

Διατρέχοντας το πρόγραμμα αυτού του συνεδρίου, εκπλήσσομαι θετικά με τον πλούτο των θεματικών. Βλέπω, για παράδειγμα, ότι υπάρχει ανακοίνωση σχετικά με την πολύ ενδιαφέρουσα σχέση της ησιόδειας ποίησης, όπως και της αρχαίας τραγωδίας, με τον φιλοσοφικό στοχασμό. Από τις θεματικές δεν απουσιάζει η προσωκρατική σκέψη, ενώ ιδιαίτερο ενδιαφέρον προξενεί η απόπειρα προσέγγισης της πλατωνικής αντίληψης για το δίκαιο υπό το φως των πλατωνικών μύθων. Επίσης, έχουμε ανακοινώσεις σχετικά με τον στωικισμό, όπως και αναφορικά με τη χριστιανική οντο-θεολογία του Ψευδο-Διονύσιου Αρεοπαγίτη, ο οποίος υπήρξε, κατ' ουσίαν, και ο θεμελιωτής της.

Στη συνέχεια, μπαίνουμε «στα χωράφια» της πολιτικής σκέψης και βλέπω Machiavelli και μετά Φώτιο. Με τον πρώτο, ως γνωστόν, εκκινεί ο νεώτερος πολιτικός στοχασμός, ενώ, αντίθετα, ο δεύτερος αντιπροσωπεύει τις κλασικές θέσεις της πολιτικής θεολογίας. Δύο αντιτιθέμενα αντιληπτικά σύμπαντα, και συνακόλουθα μια σύγκρουση στο πεδίο της ιστορίας των ιδεών, η οποία δεν μπορεί να αφήσει αδιάφορους εκείνους που ασχολούνται με την πολιτική φιλοσοφία.

Ακόμη, έχουμε ανακοίνωση που πραγματεύεται την πολιτική σκέψη του Locke, συνδεδεμένου με τον θωμισμό, αλλά και μια ομιλία που έχει ως θέμα της τον ενταγμένο στην καντιανή παράδοση John Rawls. Δύο διαφορετικές πλευρές του κοινωνικο-πολιτικού από δύο στοχαστές που, όμως, ανήκουν και οι δύο στον φιλελευθερισμό. Νομίζω ότι και εδώ η συζήτηση που θα ακολουθήσει θα εξάψει το ενδιαφέρον. Με την ίδια αδημονία, περιμένω να ακούσω την ανακοίνωση που αναφέρεται στον «τελευταίο άνθρωπο», διερωτώμενη αν αυτός θα ιδωθεί από τη μαρξική ή τη νιτσεϊκή σκοπιά.

Όσον αφορά μάλιστα τον Nietzsche, βλέπω ότι θα ακούσουμε για την επιρροή που αυτός άσκησε στη σκέψη του G. Deleuze, γνωστού θιασώτη των πλατωνικών φαντασμάτων ενάντια στην εξουσίαση των «όντως όντων».

Η μεγάλη ποικιλία των θεμάτων συνεχίζεται με μια ανακοίνωση, το θέμα της οποίας συνδέεται με το ηθικό-οντολογικό status των ζώων, ενώ δεν λείπουν οι προσεγγίσεις πολύ επίκαιρων, επίσης, ζητημάτων, όπως ο ρατσισμός και οι προβληματικές που αναδύονται από το πεδίο της βιοηθικής.

Πρόκειται, πράγματι, για ένα πανόραμα θεμάτων και προοπτικών, το οποίο δείχνει ότι το Μεταπτυχιακό μας στήριξε επιστημονικά τους φοιτητές του, βοηθώντας τους να αναπτύξουν σοβαρά και ποικίλα ερευνητικά ενδιαφέροντα.

Δεν θέλω να σας καθυστερήσω άλλο, ανυπομονώ να ακούσω τις ανακοινώσεις σας. Και πάλι σας συγχαίρω και σας ευχαριστώ για τη μεγάλη χαρά που μας δίνετε με τη φιλοσοφική σας δραστηριότητα και την ενεργό συμμετοχή σας σε αυτήν την εκδήλωση.

Ευχαριστώ πολύ,

Ευγενία Νικολαΐδου-Κυριανίδου  
Καθηγήτρια Πολιτικής Φιλοσοφίας  
Πρόεδρος του Τμήματος Φιλοσοφίας,  
Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών