

## Μακεδονικά

Vol 35 (2006)



**Η οικογένεια Δουμπιώτη.**

*Ερατώ Ζέλλιου-Μαστοροκώστα*

doi: [10.12681/makedonika.16](https://doi.org/10.12681/makedonika.16)

Copyright © 2014, ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΑ



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/).

### To cite this article:

Ζέλλιου-Μαστοροκώστα Ε. (2011). Η οικογένεια Δουμπιώτη. *Μακεδονικά*, 35, 293–298.  
<https://doi.org/10.12681/makedonika.16>

Jonville, ἔγραφε σὲ μνημόνιό του τὸ 1744 ὅτι τὸ ἐμπόριο εἶχε σταματήσει, ἀφοῦ οἱ ἔμποροι φοβοῦνταν νὰ φέρουν ἐμπορεύματα ἀπὸ τὸν κίνδυνο μήπως τοὺς τὰ ἀρπάξουν οἱ Τοῦρκοι<sup>17</sup>. Αὐτὴν τὴν ἐποχὴ μάλιστα σημειώθηκαν πολλοὶ ἐξισλαμισμοὶ στὴ Μακεδονία<sup>18</sup>. Καὶ αὐτὸ συνεχίσθηκε καὶ τὶς ἐπόμενες δεκαετίες σύμφωνα μὲ τὶς ἀναφορὲς Γάλλων καὶ Βενετῶν προξένων τῆς Θεσσαλονίκης<sup>19</sup>.

Οἱ παραπάνω πληροφορίες προέρχονται, ὡς ἐλέχθη, ἀπὸ τὰ γαλλικὰ ἀρχεῖα καὶ δεικνύουν τὰ κοινὰ πάθη Ἑλλήνων καὶ Σέρβων, πρὸς τοὺς ὁποίους οἱ Ἕλληνες ἔτρεφαν μεγάλη συμπάθεια, ὅπως προκύπτει ἀπὸ τὶς ἀναφορὲς τῶν Γάλλων προξένων Θεσσαλονίκης ποὺ μιλοῦσαν γιὰ delirio (!) τῶν Θεσσαλονικέων, ὅταν πληροφοροῦνταν γιὰ τὶς σερβικὲς ἐπαναστάσεις, τοῦ 1805 γιὰ παράδειγμα<sup>20</sup>.

Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

ΑΘ. Ε. ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΗΣ

## Η ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΔΟΥΜΠΙΩΤΗ

Μία οἰκογένεια ἡ ὁποία προσέφερε τὰ μέγιστα γιὰ τὴν ἀπελευθέρωση τῆς Ἑλλάδος ἀπὸ τὸν τουρκικὸ ζυγὸ εἶναι ἡ οἰκογένεια Δουμπιώτη ἀπὸ τὰ Δουμπιά<sup>1</sup> Χαλκιδικῆς. Τὴν ἐποχὴ τῆς ἐπαναστάσεως τοῦ 1821 ἀρχηγὸς τῆς οἰκογένειας Δουμπιώτη ἦταν ὁ Κωνσταντῖνος, υἱὸς τοῦ Θεοφίλου, σούμπασης (ἐπόπτης τῶν μουχτάρηδων) τῶν Μαντεμοχωριῶν καὶ εἰσπράκτορας τῶν φόρων τῶν πλουσίων αὐτῶν χωριῶν, στὰ ὁποῖα ἡ κατεργασία τοῦ σιδήρου καὶ ἀργύρου ἀπέφερε πολλὰ κέρδη. Ὁ Κωνσταντῖνος γεννήθηκε γύρω στὰ 1790 καὶ πιθανόν νὰ μυήθηκε στὴ Φιλικὴ Ἐταιρεία ἀπὸ τὸν Ἐμμανουὴλ Παπᾶ. Ὅλιγες ἡμέρες μετὰ τὴν ἐπανάσταση τοῦ Πολυγύρου (17 Μαΐου 1821) μὲ τὸν Ἀναστάσιο Χιμευτὸ ἐπαναστάτησαν τὰ Μαντεμοχώρια. Ὁ Ἐμμ. Παπᾶς τοποθέτησε τὸν Κωνσταντῖνο καὶ τὸν ἀδελφὸ του Βασιλικὸ (Βασίλειο) Δουμπιώτη ὑπαρχηγούς στοῦ σώματος τοῦ Στάμου Χάψα. Στὸ ἄλλο, ἀπὸ τὰ δύο σώματα ποὺ δημιούργησε, ἔγινε ἀρχηγὸς ὁ ἴδιος. Μόλις ἄρχισε ἡ ἐπανάσταση, στὴν ὁποῖαν συμμε-

17. Svoronos, *Salonique et Cavalla*, ὁ.π., σ. 123: *De Jonville, Mémoire sur le commerce des Français et des protégés de France à Salonique du 10 mai 1744: «La vente des draps se fait difficilement dans les temps de guerre des Turcs contre les Allemands. C'est ce que l'on a vu dans la dernière. La raison est que les Grecs et les Juifs de craint de n'inspirer aux soldats turcs qui passent sur leurs terres l'avidité du pillage. D'ailleurs, y ayant tout à craindre dans ces temps là pour les voitures, les marchands n'osent entreprendre de faire des envois aux lieux où ils sont accoutumés de débiter cette marchandise».*

18. Ὁ πρόξενος Thomas ἔγραφε τὴν 31 Μαρτίου 1738 γι' αὐτοὺς τοὺς ἐξισλαμισμένους μετὰξὺ ἄλλων: *il y a peu de jours depuis un mois, qu'il n'y en ait quelqu'un qui apostasie* Svoronos, *Salonique et Cavalla*, ὁ.π., σ. 27 καὶ ὁ ἴδιος, *Le commerce*, ὁ.π., σ. 49 (n° 368).

19. Κ. Δ. Μέγριτζιος, *Μνημεῖα Μακεδονικῆς Ἱστορίας*, ἔκδ. Ε.Μ.Σ., Θεσσαλονίκη 1947, σ. 440: *27 Φεβρουαρίου 1788... ἀπὸ τὴν Νύσσαν ἕως τὰς Σέρρας οἱ δρόμοι εἶναι γεμάτοι ἀπὸ δέματα βόμβακος, ροῦχα τῆς Λειψίας καὶ ἀπὸ σακκιά καφέ ἀπὸ τὰ καραβάνια, ποὺ ἐπηγαινοῦρχοντο μετὰξὺ Σεμιλίνου καὶ Σεροῶν. Τὰ ζῶα ποὺ τὰ μετέφεραν τὰ ἄρπασαν οἱ Τοῦρκοι τῶν πέριξ μερῶν ἀπὸ τοὺς ἀγωγιάτες καὶ ἔφηναν μαζί μὲ τὰς οἰκογενεῖας των...*

20. ΑΘ. Ε. Καραθανάσης, *1800-1825, Ἡ Θεσσαλονίκη καὶ ἡ Μακεδονία ἐν μέσῳ θυέλλης*, ἔκδ. Ε.Μ.Σ., Θεσσαλονίκη 1996, σσ. 7, 9, 10.

1. Ἡ ἀρχικὴ ὀνομασία Τυμβιά, ἐπειδὴ βρέθηκαν ἀρχαῖοι τύμβοι.

τεΐχαν και οι άλλοι αδελφοί Δουμπιώτη, ο Ἀστέριος (Στέργιος), φημιζόμενος για το κάλλος του, και ο Νικόλαος, έστειλαν τις οικογένειές τους στη Γλώσσα Σκοπέλου.

Οι Δουμπιώτες, μετά την καταστολή της επανάστασης στη Χαλκιδική στις 30 Ὀκτωβρίου 1821 (π.ήμ.), κατά την παράδοση μετέβησαν στη Νάουσα και έπεισαν τους εκεί όπλαρχηγούς να επαναστατήσουν. Στη συνέχεια αγωνίσθηκαν στις μάχες του Ὀλύμπου και της Ζαγοράς, ενώ τα μέλη της πολυμελούς και πλούσιας αυτής οικογένειας, που παρέμειναν στη Χαλκιδική, εγκατέλειψαν το χωριό τους και εγκαταστάθηκαν στον όρμο Ἀγνώντα της Σκοπέλου, όπου έκτισαν Πύργο, τό γνωστό *κάστρο Δουμπιώτη*<sup>2</sup>. Οι Τούρκοι έκαψαν<sup>3</sup> και τα Δουμπιά τό 1821, επειδή ήταν ή πατρίδα των όπλαρχηγών Ἀστερίου Τσ(ι)αράπα<sup>4</sup> και Κωνσταντίνου Πλιάκου, και ή τοπική παράδοση αναφέρει ότι τό πραγματικό επώνυμο της οικογένειας Δουμπιώτη ήταν Τσ(ι)αράπα ή Πλιάκου. Κατόπιν τό χωριό έγινε τσιφλικι κάποιου αγά, αλλά τό 1850 έξαγοράσθηκε από όσους κατοίκους επέστρεψαν μετά την καταστολή της επανάστασης –τό έγγραφο όμως της έξαγοράς (πωλητήριο του τσιφλικιού) έχει ύπογραφεϊ τό 1853– και τό 1852 έπισκεύασαν εκ βάθρων τόν ναό της Ἀγίας Παρασκευής, τόν όποιο εΐχαν καταστρέψει οι Τούρκοι τό 1821.

Ἀπό τόν όρμο Ἀγνώντα έκαναν επιδρομές με καράβια στις ακτές της Μακεδονίας για να πλήξουν τουρκικούς στόχους, αλλά και για πειρατεία. Σέ μία τέτοια επιδρομή σκοτώθηκε ο Ἀστέριος (Στέργιος) Δουμπιώτης. Κατά τόν στρατηγό Νικόλαο Ἰ. Δουμπιώτη<sup>5</sup> σκοτώθηκε σέ μία από τις μάχες που έδωσαν οι Δουμπιώτες καθώς πήγαιναν από τή Χαλκιδική στη Νάουσα. Ἡ οικογένεια Δουμπιώτη κατά την επανάσταση έχασε πολλά μέλη της, μεταξύ των όποιων τόν Γεώργιο, τόν Χαρίωνα και πολλές γυναίκες, οι όποιες σφαγιάσθηκαν από τους Τούρκους σέ μία ενέδρα.

Ὁ αρχηγός της οικογενείας Κωνσταντίνος είχε συγκροτήσει σώμα 200 ανδρών. Μετά την καταστολή της επανάστασης και στη Νάουσα και τόν Ὀλυμπο μέ τόν Ἀναστάσιο Καρατάσο, του όποίου ήταν συνεργάτης, βοήθησαν τόν Γεώργιο Καραϊσάκη στην εκκαθάριση των Ἀγράφων από τα τουρκικά αποσπάσματα. Στις 19 Ἰουνίου 1823 ο *Γραμματεΰς της Ἐπικρατείας* Ἀλέξανδρος Μαυροκορδάτος έστειλε επιστολές προς τους Θεσσαλομακεδόνες όπλαρχηγούς, στον καθένα χωριστά, μεταξύ των όποιων και στον Κωνστ. Δουμπιώτη<sup>6</sup>, ο όποιος έλαβε μέρος και τα επόμενα έτη σέ πολλές μάχες στη Ν. Ἑλλάδα μέ τόν Ἀναστ. Καρατάσο, τόν Ἀγγελή Γάτσο, τόν Νικόλαο Κριεζώτη κ.ά. και τραυματίσθηκε πολλές φορές.

Ἡ μεγάλη προσφορά του προς την πατρίδα αποδεικνύεται και από τα παρακάτω έγγραφα:

*άρ. 1181 ή Διοικητική έπιτροπή*

*Προς τους Ἐπιστατοδημογέροντας της Νήσου Σκοπέλου έλαβεν ή Διοίκηση την από 24 του παρελθόντος Μαΐου αναφοράν σας και τα ένδιαλαμβανόμενα περι του να*

2. Ἐρ. Ζέλλιου-Μαστροροκώστα, *Χαλκιδική: Ἐπαναστάσεις κατά την τουρκοκρατία-Μακεδονικός Ἀγώνας*, Μαϊάνδρος, Θεσσαλονίκη 1966, σ. 67.

3. Ἰ. Κ. Βαδραβέλλης, *Οί Μακεδόνες εις τους υπέρ της ανεξαρτησίας αγώνας 1796-1832*, Ε.Μ.Σ., Θεσσαλονίκη 1950, σσ. 101, 319.

4. Δ. Ε. Μουστάκας, «Δουμπιά», *Μεγάλη Ἑλληνική Ἐγκυκλοπαίδεια*, τ. Θ', σ. 520.

5. Ζέλλιου-Μαστροροκώστα, *ό.π.*

6. Ἄπ. Βακαλόπουλος, *Ἱστορία του Νέου Ἑλληνισμού*, τ. 6, Χ.Ε., Θεσσαλονίκη 1982, σ. 529.

διορισθῆ ὁ στρατηγὸς Δουμπιώτης Πολιτάρχης τῆς νήσου σας πρὸς κατάπαυσιν τῶν ἀταξιῶν τῶν στρατιωτῶν καὶ συμπολιτῶν σας ἐγνώσθησαν ὅθεν καὶ ιδεάζεσθε ὅτι οἱ πολιτάρχαι πρὸ πολλοῦ κατηργήθησαν καὶ δὲν εἶναι ἀνάγκη νὰ μείνῃ ὁ στρατ. Δουμπιώτης πολιτάρχης εἰς τὴν Νῆσον σας, ἐπειδὴ ἐδιορίσθη νὰ ἐκστρατεύσῃ καὶ αὐτὸς καὶ ὅσοι ἄλλοι δύνανται νὰ φέρωσι ὄπλα κατὰ τοῦ ἐχθροῦ κατὰ τὴν παροῦσαν κρίσιμον περίστασιν, διὰ τοῦτο ἡ διατήρησις τῆς εὐταξίας ἀφιεροῦται εἰς τὴν εὐγένειάν σας καὶ προτροπέεσθε νὰ παρακινήσητε ὅλαις δυνάμεσί τους ὅσοι ἠμποροῦν νὰ φέρωσι ὄπλα νὰ ἐκστρατεύωσιν ὅσον τάχος κατὰ τῶν ἐχθρῶν, ἐπειδὴ ἡ περίστασις εἶναι κρίσιμος, ὡς εἴρηται, καὶ ἀπαιτεῖται ὄλων τῶν ὁμογενῶν ἢ σύμπραξις καὶ συνδρομὴ εἰς καταπολέμησιν τοῦ ἐχθροῦ τῆς πατρίδος καὶ τῆς πίστεως.

*Ἐν Ναυπλίῳ τῇ 11ῃ Ἰουνίου 1826<sup>7</sup>*

Τὸ 1825, μετὰ ἀπὸ εἰσήγησιν τοῦ Ἰωάννη Κωλέττη, τιμήθηκε μὲ τὸν βαθμὸ τοῦ στρατηγοῦ, ὁ Καποδίστριας τοῦ ἔδωσε τὸν βαθμὸ τοῦ χιλιάρχου<sup>8</sup> καὶ ἐπὶ Ὅθωνος, ὁ ὁποῖος τὸν ἐκτιμοῦσε γιὰ τὴ μεγάλη προσφορὰ του στὴν πατρίδα, ἀποστρατεύθηκε μὲ τὸν βαθμὸ τοῦ ταγματάρχη, ἐπειδὴ συμμετεῖχε σὲ ὀρισμένα γεγονότα κυρίως κατὰ τῆς ἀντιβασιλείας<sup>9</sup>. Πέθανε στὴ Χαλκίδα πρὶν τὸ 1865, καὶ ἄφησε τὴ γυναῖκα του Σουλτάνα καὶ τὶς τρεῖς θυγατέρες του σὲ μεγάλη ἔνδεια, ἀφοῦ κατὰ τὴ διάρκειά του ἀγῶνα τῆς ἀνεξαρτησίας ξόδεψε τουλάχιστο 10.274 γρόσια ἀπὸ τὴν προσωπικὴ του περιουσία, ἀλλὰ καὶ ἐξαιτίας τῶν ἀγωγῶν καὶ ἀποζημιώσεων γιὰ τὴν πειρατικὴ δράση του. Γ' αὐτὸ ἡ γυναῖκα του στίς 24 Μαΐου 1865 ἔστειλε ἀπὸ τὴ Χαλκίδα ἐγγράφον «Πρὸς τὴν ἐπὶ τῶν κατὰ τὸν Ἱερὸν Ἀγῶνα ἐκδούλευσιν Σεβ. Ἐπιτροπείας»<sup>10</sup> μὲ τὸ ὁποῖο αἰτεῖται χορήγια ἢ ἐθνικὴ γῆ, ἐπειδὴ δὲν ἔλαβε ποτέ νόμιμη σύνταξιν ἢ περιθάλψιν.

Ὁ Βασιλικὸς (Βασιλείος) ὑπηρέτησε ἐπίσης καθ' ὅλο τὸν ἀγῶνα, ἔλαβε μέρος σὲ πολλὰ μάχες καὶ στὴ Ν. Ἑλλάδα, γι' αὐτὸ τὸ 1825 ἔλαβε τὸν βαθμὸ τοῦ χιλιάρχου:

7. Γ.Α.Κ. Γεν. Γραμ., φάκ. 187.

8. Γ.Α.Κ. Ὑπ. Δικαιοσύνης, φάκ. 29:

*Ἐπειδὴ καὶ ἡ Νῆσος μας δὲν ἠμπορεῖ νὰ ὑποφέρει τὰς καθημερινὰς ἀταξίας καὶ κατὰχρήσεις τῶν στρατιωτῶν καὶ ἐπειδὴ μόνῃ ἡ Καγκελαρία Σκοπέλου δὲν ἠμπορεῖ νὰ εἰσάξῃ τὴν κοινὴν εὐταξίαν καὶ ἡσυχίαν ὄλων τῶν κατοίκων ἐντόπιων καὶ ξένων, ἄνευ τῆς ὑπερασπίσεως ἐνὸς Στρατηγοῦ τῆς Ἑλλ. Διοικήσεως. Ἐπειδὴ ὁ Γενναϊότατος Στρατηγὸς Κ. Κων. Δουμπιώτης ἐξ ἀρχῆς τοῦ ἱεροῦ τούτου πολέμου κατέφυγε εἰς τὴν νῆσον μας καὶ ἔζησε τιμίως ὑπερασπιζόμενος τὰ δίκαια τῆς Πατρίδος μας, ζητοῦμεν παρὰ τῆς γενναιότητός του τὴν ὑπεράσπισιν τῶν δικαιωμάτων τῆς τοπικῆς ἡμῶν Καγκελαρίας ἵνα, ὅστις εἴτε ἐντόπιος εἴτε ξένος εἴτε στρατιώτης ἤθελε παρακούσῃ τὰς διαταγὰς τῆς αὐτῆς Καγκελαρίας καὶ ἤθελε κάμει καταχρήσεις καὶ ἀταξίας, ὁ τοιοῦτος νὰ παιδεύεται καὶ περὶ τούτου δίδει τὸν ἀδελφὸ του Κ. Βασιλικὸν διὰ νὰ παρευρίσκειται εἰς τὴν Καγκελαρίαν καὶ νὰ ἐκτελεῖ τὰς παρὰ τῶν ἐπιστατοδημογερόντων θεωρουμένας ὑποθέσεις καὶ περὶ ταύτης τῆς Ἐκτελεστικῆς δυνάμεως νὰ μὴ ζητεῖ ὁ στρατηγὸς Κων. Δουμπιώτης παρὰ τῆς τοπικῆς Καγκελαρίας οὔτε ὀβολόν, ἐκτὸς τοῦ διορισμένου Μηνιαίως Κ. Βασιλικοῦ μετὰ τῶν ἀναγκαίων στρατιωτῶν. Διὸ γέγονε τὸ παρὸν κοινοσφράγιστον ἡμῶν γράμμα καὶ ἐδόθη εἰς χεῖρας τῆς Γενναιότητός του εἰς ἔνδειξιν.*

*Τῇ 29ῃ Ἰουνίου 1826 ἐν Σκοπέλῳ*

*Τ.Σ. Οἱ Πρόκριτοι καὶ ὅλοι οἱ κάτοικοι τῆς Νήσου Σκοπέλου.*

9. Ε.Β.Ε./Τ.Χ.Ο., Ἀρχεῖο Ἀγωνιστῶν, Κ. 51, φάκ. 31, ἀρ. ἐγγρ. 26386· ὁ Γ. Χ. Χιονίδης, «Οἱ εἰς τὰ μητρώα τῶν ἀγωνιστῶν τοῦ 1821 ἀναγραφόμενοι Μακεδόνες», *Μακεδονικά* 12 (1972), γράφει ὅτι τὸ 1830 ἐγένε πεντακοσάρχος.

10. Ε.Β.Ε./Τ.Χ.Ο., Ἀρχεῖο Ἀγωνιστῶν, Κ. 51, φάκ. 31, ἀρ. ἐγγρ. 26386, 26387, 26388, 26389.

Περίοδος 7  
ἀριθμ. 4699 2370

Προσωρινή Διοίκησης τῆς Ἑλλάδος  
τοῦ Ὑπουργείου τοῦ Πολεμικοῦ  
Πρὸς τὸν κύριον Βασιλικὸν Δουμπιώτην,

Ἡ Σεβ. Διοίκησης διὰ τὰς πολλὰς περὶ τὴν πατρίδα ἐκδουλεύσεις σου, δι' ἐπιταγῆς αὐτῆς ὑπ' ἀριθ. 5490 σέ προβιβάζει εἰς τὸν βαθμὸν τῆς χιλιαρχίας. Τὸ Ὑπουργεῖον τοῦτο ἐνῶ σοὶ δίδει τὴν ἀγαθὴν ταύτην ἀγγελίαν, σοὶ ἐγκλείει ἀντίγραφον τῆς ῥηθείσης ἐπιταγῆς, βέβαιον ὅτι περὶ ἢ ἐκ μέρους τῆς Διοικήσεως τιμὴ αὕτη θέλει ἐξάψη εἰς τὴν καρδίαν σου νέον ὑπὲρ τῆς πατρίδος ζῆλον εἰς περισσότερας ἐκδουλεύσεις.

Τὸ παρὸν ἐπέχει τύπον Διπλώματος, δι' οὗ θέλουν σέ γνωρίζει τοιοῦτοι ἅπαντες οἱ ἀρχηγοὶ τῶν πολιτικῶν καὶ πολεμικῶν τῆς ἐλληνικῆς ἐπικρατείας, ἕως οὗ σοὶ δοθῇ ἐν τᾷξει τὸ καθ' αὐτὸ εἰς καιρὸν ἀρμοδιότερον.

Τῇ 26ῃ Μαρτίου 1825  
Ἐν Ναυπλίῳ

Ὁ Ὑπουργὸς τοῦ Πολέμου  
Ἀδάμ Δούκας  
Ὁ Γενικὸς Γραμματεὺς  
Δημ. Τομαῶς<sup>11</sup>

Προικοδοτήθηκε<sup>12</sup> ἀπὸ τὸ ἐλληνικὸ κράτος ἀνθυπολοχαγὸς καὶ πέθανε πιθανόν στὴ Νέα Πέλλα Ἀταλάντης, ἄγνωστο<sup>13</sup> πότε. Μία ὁμως αἴτηση τῆς χήρας αὐτοῦ Μαρίας μετ' ἡμερομηνία 7.6.1865, μετ' ἣν ὁποία αἰτεῖται σύνταξη, ἀναφέρει ὅτι ἀπεβίωσε τὸ 1853 καὶ ἄφησε τέσσερα ὄρφανά, τὸν Θωμᾶ, τὴν Εὐαγγελίτσα, τὴν Αἰκατερίνη καὶ τὴ Μαλαμάτω.

Καὶ ὁ Νικόλαος<sup>14</sup> ἀγωνίσθηκε καθ' ὅλη τὴ διάρκεια τῆς ἐπαναστάσεως καὶ διετέλεσε ὑπαρχος στὴ χιλιαρχία τοῦ Τσάμη Καρατάσου. Μετὰ τὴν ἀπελευθέρωση ἐγκαταστάθηκε στὴ Νέα Πέλλα Ἀταλάντης, ὅπου πέθανε πρὶν τὴν 20ῃ Αὐγούστου 1865, ἡμερομηνία τῆς αἰτήσεως<sup>15</sup> τῆς συζύγου του Τριγῶνας, μετ' ἣν ὁποία αἰτεῖται ἀποζημίωση γιὰ τὴν προσφορά τοῦ συζύγου τῆς στήν πατρίδα. Καὶ ὁ δήμαρχος Νέας Πέλλας βεβαιώνει γιὰ τὴν πενία τῆς 65 ἐτῶν συζύγου καὶ τῆς 25 ἐτῶν θυγατέρας τοῦ Νικολάου Δουμπιώτη.

Ὁ Ἐμμανουήλ<sup>16</sup> Δουμπιώτης τοῦ Βασιλικοῦ (Βασιλείου) ἀναφέρεται στὰ ἀρχεῖα τῆς ἐπαναστάσεως τοῦ 1821, ἀλλὰ δὲν ἔχουμε ἄλλες πληροφορίες. Μετὰ τὴν ἀπελευθέρωση ἐγκαταστάθηκε στὴ Νέα Πέλλα Ἀταλάντης.

Ὁ Ἰωάννης<sup>17</sup> Δουμπιώτης ἦταν υἱὸς τοῦ Νικολάου. Νεότατος στὴν ἐπανάσταση τοῦ 1821 πολέμησε στὶς Σποράδες, τὴν Εὐβοία καὶ τὴν Ἀττική. Τὸ 1854 ἔλαβε μέρος μετ' ἄλλους τὸν Τσάμη Καρατάσο<sup>18</sup> στὴν ἐπανάσταση στὴ Χαλκιδική, ἀλλὰ τὸ σῶμα του φό-

11. Βλ. ὁ.π. (σημ. 10) φάκ. 29, ἀρ. ἐγγρ. 26393.

12. Χιονίδης, ὁ.π., σ. 41.

13. Βλ. ὁ.π. (σημ. 10) φάκ. 29, 26390, 26391, 26392, 26394.

14. Βλ. ὁ.π. (σημ. 12) ὁ Χιονίδης γράφει: Δουμπιώτης Δ. Νικόλαος, δηλαδή δὲν τὸν ἀνέφερεται ὡς υἱὸ τοῦ Θεοφίλου.

15. Βλ. ὁ.π. (σημ. 10) φάκ. 32, ἀρ. ἐγγρ. 26381, 26382.

16. Βλ. ὁ.π. (σημ. 12), φάκ. 30, ἀρ. ἐγγρ. 26383, 26384, 26385.

17. Γ. Δ. Κορομηλάς, «Δουμπιώτης», *Μεγάλῃ Ἑλληνικῇ Ἐγκυκλοπαίδεια*, τ. Θ', σ. 520.

18. Βλ. Ζέλλιου-Μαστοροκόστα, ὁ.π., σ. 45.

νευσε ἀπό παρεξήγηση ἄγγλο ναύτη, φυλακίσθηκε στίς φυλακές τοῦ Μεντρεσέ καί πέθανε τό 1882.

Ἦ *Ὁ Κοσμᾶς*<sup>19</sup> Δουμπιώτης ἦταν υἱός τοῦ Ἄστεριου (Στέργιου). Γεννήθηκε τό 1820 ἢ ὀλίγο ἀργότερα. Κατατάχθηκε στόν στρατό σέ ἡλικία 16 ἐτῶν καί ἔγινε ἀξιωματικός τοῦ πεζικοῦ. Ἡ Μακεδονική Ἐπιτροπή τόν διόρισε *ἀρχηγόν τῆς εἰς Ὀλυμπιον στρατείας*<sup>20</sup> τήν 1η Φεβρουαρίου 1878. Ἀποβιβάσθηκε μέ τό σῶμα του τή νύκτα τῆς 15ης πρὸς 16ης Φεβρουαρίου στή θέση Πλάκα Λιτοχώρου καί ἡ ἐπανάσταση τοῦ 1878 ἄρχισε<sup>21</sup>, ἀλλά σύντομα ἡ ἐλληνική κυβέρνηση ἔδωσε ἐντολή στοὺς ἐπαναστάτες νά δεχθῶν τήν ἀνακωχή. Στήν Ἀθήνα ἐπέστρεψε στίς 3 Μαΐου τοῦ ἰδίου ἔτους. Τό 1885 ὡς διοικητής τάγματος Εὐζώνων διακρίθηκε στίς συγκρούσεις τῆς 7ης καί 8ης Μαΐου μέ τοὺς Τούρκους στή Θεσσαλία. Ἀποστρατεύθηκε μέ τόν βαθμό τοῦ συνταγματάρχου τό 1896. Τό 1908-1910 ἦταν Πρόεδρος τοῦ Παμμακεδονικοῦ Συλλόγου τῶν Ἀθηνῶν, πού ἀγωνίζοταν γιά τήν ἀπελευθέρωση ὅλης τῆς Μακεδονίας. Ἔμεινε ἄγαμος καί πέθανε στίς 24 Μαΐου 1922 στή Νέα Πέλλα Ἀταλάντης.

Ἦ *Ὁ Νικόλαος*<sup>22</sup> Δουμπιώτης ἦταν υἱός τοῦ Ἰωάννου. Γεννήθηκε τό 1866 στήν Ἀταλάντη. Ἔλαβε μέρος στόν πόλεμο τοῦ 1897 ὡς ἀνθυπολοχαγός τοῦ 4ου συντάγματος πεζικοῦ. Τόν Μάιο τοῦ 1907 πέρασε στή Μακεδονία καί ἀνέλαβε τήν ἀρχηγία ἐθελοντικοῦ σώματος 76 ἀνδρῶν. Μετά τή δολοφονία τοῦ Τέλλου Ἀγαπηνοῦ (καπετάν Ἄγρρα) ἔγινε ἀρχηγός τῶν σωμάτων τῆς περιοχῆς Βερμίου, δηλαδή ἀντικατέστησε τόν καπετάν Ἄγρρα. *Εἰς τό σῶμα Βερμίου... ὑπηρέτησαν... Δουμπιώτης Νικόλαος, λοχαγός πεζικοῦ (καπετάν Ἀμύντας)... ὑπηρέτησεν καί ὡς ἀρχηγός σώματος Ναούσης... ἀπό τοῦ Ἰουνίου 1907 μέχρις Ὀκτωβρίου ἰδίου 1907*<sup>23</sup>, γράφει ὁ Δ. Κάκκαβος στά Ἀπομνημονεύματά του. Συγκρούσθηκε ἐπανειλημμένως μέ δύο κυρίως συμμορίες Βουλγάρων πού ταλαιπωροῦσαν τοὺς ντόπιους, ἀποκατέστησε τήν τάξη στήν περιοχή καί ἀνύψωσε τό ἠθικό τῶν Ἑλλήνων. Στούς Βαλκανικούς πολέμους ἔλαβε μέρος ὡς ταγματάρχης. Ἀποστρατεύθηκε τό 1923. Σύζυγός του ἦταν ἡ κόρη τοῦ ποιητῆ Γεωργίου Σουρῆ Μυρτώ. Πέθανε τό 1951.

Ἦ *Ὁ Δημήτριος*<sup>24</sup> Δουμπιώτης ὑπηρέτησε στόν Μακεδόνικὸ Ἀγῶνα ὡς πράκτορας Α΄ τάξεως. Ἦταν στρατιωτικὸς ἰατρός καί μέ τόν βαθμό τοῦ ὑπιάτρου τό 1908 διηύθυνε τό ἐλληνικὸ κέντρο στήν Καστοριά.

Ἦ *Ὁ Ἰωάννης* Δουμπιώτης ἦταν υἱός τοῦ Νικολάου (καπετάν Ἀμύντα). Σπούδασε νομικά καί σκοτώθηκε στήν Β. Ἠπειρο στόν ἐλληνοϊταλικὸ πόλεμο τοῦ 1940.

Στήν οἰκογένεια Δουμπιώτη<sup>25</sup> πρέπει νά ἐντάξουμε καί τόν Ἀθανάσιο Τζάκα, ἀνεψιὸ τοῦ Κωνσταντίνου Δουμπιώτη, ὁ ὁποῖος ἔλαβε μέρος στή μάχη στό Τρίκερι, στό Νεόκαστρο (Πύλο) τῆς Πελοποννήσου ἐναντίον τοῦ Ἱμπραήμ, στόν Πειραιᾶ κατὰ

19. Βλ. ὁ.π., σσ. 63-74.

20. Ἰ. Νοτάρη (ἐπιμ.), *Ἀρχεῖον Στεφάνου Νικ. Δραγοῦμη. Ἀνέκδοτα ἔγγραφα γιά τὴν ἐπανάσταση τοῦ 1878 στήν Μακεδονία*, Ε.Μ.Σ., Θεσσαλονίκη 1966, σ. 58, ἀρ. 2.

21. Βλ. ὁ.π., σσ. 64-65, ἀρ. 9.

22. Βλ. Ζέλλιου-Μαστοροκόστα, ὁ.π., σσ. 112, 113.

23. Δ. Κάκκαβος, *Ἀπομνημονεύματα. Μακεδονικὸς Ἀγῶν*, Ε.Μ.Σ., Θεσσαλονίκη 1972, σ. 111, 173.

24. Ἀρχ. Ἰ. Ἐξ., φ. 1908, ΑΑΚ/ΣΤ΄, Ζ΄, ἐπιστολές μέ ἡμερ. 27.10.1908, 11.11.1908. (Ἀντίγραφο ἀπὸ το Κ.Ε.Μ.Ι.Τ τοῦ Μουσείου Μακεδονικοῦ Ἀγῶνα).

25. Εὐχαριστῶ τόν κ. Παπαοικονόμου Νικόλαο, γραμματέα τοῦ δημοτ. διαμερίσματος Δουμπιῶν, γιά τὰ στοιχεῖα πού μοῦ ἔδωσε γιά τὴν οἰκογένεια Δουμπιώτη.

τοῦ Κιουταχῆ. Στά ἀρχεῖα τῶν ἀγωνιστῶν ἀναφέρεται ὡς ὑπαξιωματικός Β΄ τάξεως. Μετά τήν ἀπελευθέρωση τῆς Ν. Ἑλλάδος πρέπει νά ἔμεινε στή Σκόπελο.

*Αὐτοί εἶναι ὀλίγοι ἀπό τοὺς Χαλκιδικεῖς ποὺ ἀγωνίσθηκαν γιὰ τοῦ Χριστοῦ τὴν πίστη τὴν ἀγία καὶ τῆς πατρίδος τὴν ἐλευθερία.*

ΕΡΑΤΩ ΖΕΛΛΙΟΥ-ΜΑΣΤΟΡΟΚΩΣΤΑ