

Μακεδονικά

Τόμ. 12 (1972)

Αφιερώνεται εις την μνήμην Γεωργίου Θεμελής, Χαράλαμπος Λέκα



Γεώργιος Θεμελής

Χαράλαμπος Φραγκίστας

doi: [10.12681/makedonika.993](https://doi.org/10.12681/makedonika.993)

Copyright © 2015, Χαράλαμπος Φραγκίστας



Άδεια χρήσης [Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/).

Βιβλιογραφική αναφορά:

Φραγκίστας Χ. (1972). Γεώργιος Θεμελής. *Μακεδονικά*, 12, 3 σελ. χ.α. <https://doi.org/10.12681/makedonika.993>



Γεώργιος Θεμελῆς

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΘΕΜΕΛΗΣ

Μετέστη τὴν 30ὴν Σεπτεμβρίου 1969 εἰς τὸν κόσμον τῶν πνευμάτων ἐκλεκτὸς Ἕλλην, ὁ πτέραρχος Γεώργιος Θεμελῆς. Τέκνον τῆς Μακεδονίας ὁ Γεώργιος Θεμελῆς ἐσπούδασεν εἰς Θεσσαλονίκην, εἰς τὸ ἱστορικὸν γυμνάσιον τῆς Ἐγνατίας ὁδοῦ, ἀποφοιτήσας αὐτοῦ κατὰ τὴν ἐποχὴν, κατὰ τὴν ὁποίαν τὸ Ἔθνος ἐν μέσῳ τοῦ πρώτου παγκοσμίου πολέμου ἠγωνίζετο εἰς τὸ Μακεδονικὸν μέτωπον. Ἡ φλογερὰ ἐθνικὴ ψυχὴ τοῦ νεαροῦ Μακεδόνοιο δὲν ἠδύνατο νὰ περιμένῃ. Ὁ Γεώργιος Θεμελῆς κατετάγη ἀμέσως μετὰ τὰς σπουδὰς του ὡς ἐθελοντής, ἔγινεν ἀξιωματικὸς τοῦ στρατοῦ καὶ μετετάγη βραδύτερον εἰς τὴν ἀεροπορίαν, εἰς τὴν ὁποίαν καὶ ἔφθασε μέχρι τοῦ βαθμοῦ τοῦ πτεράρχου. Ἐπὶ μίαν εικοσιπενταετίαν καὶ πλέον ὁ Γεώργιος Θεμελῆς ἦτο παρὼν εἰς ὄλους τοὺς ἀγῶνας τοῦ Ἔθνους. Ἦτο παρὼν εἰς τὸ Μακεδονικὸν μέτωπον, ἦτο παρὼν εἰς τὴν Μικρὰν Ἀσίαν, ὅπου ἐτραυματίσθη, ἦτο παρὼν εἰς τὴν Ἀλβανίαν, ἦτο παρὼν εἰς τὴν Αἴγυπτον. Τρὶς ἔλαβε τὸν πολεμικὸν σταυρὸν καὶ τὸ στήθος του ἐκόσμηε τὸ ἀριστεῖον ἀνδρείας.

Ὁ Γεώργιος Θεμελῆς δὲν εἶχε καιρὸν νὰ ἐκπαιδευθῆ εἰς τὴν σχολὴν τῶν Ευελπίδων. Ἀπὸ τὰ μαθητικὰ θρανία εὐρέθη ἀμέσως εἰς τὰ πεδία τῶν μαχῶν. Καὶ ὁμως διὰ τῆς ἐργατικότητός του καὶ τῆς εὐφυΐας του ἀνεδείχθη εἰς τῶν πλέον μορφωμένων ἀξιωματικῶν τῆς ἀεροπορίας μας. Ἀπεφοίτησε σχολῶν ἀεροπορίας τῆς Γαλλίας καὶ τῆς ἰδικῆς μας Ἀνωτέρας Σχολῆς Πολέμου. Συνέγραψε βιβλία καὶ ἄρθρα ἐπὶ πολλῶν ἐπιστημονικῶν θεμάτων τῆς πολεμικῆς ἀεροπορίας καὶ ἐδίδαξε σχετικὰ πρὸς αὐτὴν μαθήματα εἰς τὴν Ἀνωτέραν Σχολὴν Πολέμου.

Ἀποστρατευθεὶς ὁ Γεώργιος Θεμελῆς ἐστράφη πρὸς τὴν πολιτικὴν. Ἐξελέγη ἐπανειλημμένως βουλευτῆς Θεσσαλονίκης καὶ διετέλεσεν ἐπὶ σειράν ἐτῶν ὑφυπουργὸς τῆς Ἐθνικῆς Ἀμύνης. Εἰς τὴν πολιτικὴν ὁ Γεώργιος Θεμελῆς μετέφερε τὴν στρατιωτικὴν ἐντιμότητα καὶ ἀξιοποίησε τὴν νοημοσύνην του, τὴν ἀκεραϊότητά του καὶ τὴν στρατιωτικὴν του μόρφωσιν.

Ἡ Ἐταιρεία Μακεδονικῶν Σπουδῶν, εἰς τὴν ὁποίαν ὁ Γεώργιος Θεμελῆς ὡς μέλος τοῦ διοικητικοῦ συμβουλίου προσέφερον ἐπὶ πολλὰ ἔτη σπουδαίας ὑπηρεσίας βαθέως θὰ εὐγνωμονῆ αὐτὸν καὶ θὰ διατηρῆ αἰωνίαν τὴν μνήμην αὐτοῦ.