

Πρεβεζάνικα Χρονικά

Αρ. 29-30 (1993)

ΠΡΕΒΕΖΑΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ, 29-30 (1993)



Το έργο του Κονοφάγου σε σχέση με την ενέργεια και την έρευνα πετρελαίου

N. Λαλεχός

Copyright © 1970, N. Λαλέχος



Άδεια χρήσης [Creative Commons Αναφορά 4.0](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).

Βιβλιογραφική αναφορά:

Λαλεχός Ν. (2022). Το έργο του Κονοφάγου σε σχέση με την ενέργεια και την έρευνα πετρελαίου. *Πρεβεζάνικα Χρονικά*, (29-30), 47–49. ανακτήθηκε από <https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/prevchr/article/view/29480>



1981: Ο Πρόεδρος της Δ.Ε.Π. Κωνσταντίνος Κονοφάγος με τον Προθυπουργό Κ. Καραμανλή κατά τα εγκαίνια του Πρίνου

Ν. ΛΑΛΕΧΟΣ

Δ/νων Σύμβουλος ΔΕΠ, ΕΚΥ

Το έργο του Κονοφάγου σε σχέση με την ενέργεια και την έρευνα πετρελαίου

Θα ήθελα να ευχαριστήσω το Δήμαρχο κ. Γιαννούλη και την Οργανωτική Επιτροπή της σημερινής εκδήλωσης για την τιμή που μου έκαναν να με προσκαλέσουν.

Δέχτηκα με μεγάλη χαρά την πρόσκληση αυτή, γιατί πιστεύω ότι η κοινωνία μας, οφείλει μέσα από τους ποικίλους φορείς της, σε εξέχουσα θέση ανάμεσα σ' αυτούς την Τοπική Αυτοδιοίκηση, να αναγνωρίζει και να τιμά το έργο εκείνων, που την υπηρέτησαν συστηματικά.

Ο Κωνσταντίνος Κονοφάγος ήταν ένας από εκείνους που την υπηρέτησαν με έργα και δικαιούται μια τέτοια τιμητική αναγνώριση.

Ως ειδικός στα θέματα Υδρογονανθράκων, και για πολλά χρόνια συνεργάτης του Κωνσταντίνου Κονοφάγου, θ' αναφερθώ στα έργα του, που είχαν σχέση με την ενέργεια και την έρευνα πετρελαίου στην Ήπειρο

και ειδικότερα στην πατρίδα του, την Πρέβεζα.

Όταν ο Κωνσταντίνος Κονοφάγος ανέλαβε υπουργός Βιομηχανίας και Ενέργειας το 1974, είχε ν' αντιμετωπίσει δύσκολα και σοβαρά προβλήματα, μεταξύ των οποίων:

- την οξύτατη ενεργειακή κρίση, που συνοδευόταν από πολύ υψηλές τιμές του πετρελαίου,

- την ανάγκη αναθεώρησης της σύμβασης μεταξύ των ξένων εταιριών και του Δημοσίου στα κοιτάσματα πετρελαίου του Πρίνου στο Βόρειο Αιγαίο,

- την ανάγκη ρύθμισης μέσω νομοθετικού πλαισίου των δραστηριοτήτων έρευνας και εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων στη χώρα μας,

- την ανάγκη ρύθμισης των δραστηριοτήτων εκμετάλλευσης των μεταλλείων και λατομείων, κυρίως της Αττικής,

- την ανάγκη βελτίωσης του περιβάλλοντος στο λεκανοπέδιο της Αθήνας.

Για την επίλυση των παραπάνω θεμάτων πραγματοποιήθηκε κατά την περίοδο 1974-1981 από τον Κωνσταντίνο Κονοφάγο ένα κολοσσιαίο έργο. Για να μη σας κουράσω, θ' αναφερθώ στα κύρια σημεία αυτού του έργου. Ελπίζω δε να είμαι σύντομος και περιεκτικός.

Το έργο του λοιπόν περιελάμβανε:

- Την κατάρτιση και ψήφιση του Νόμου 87/1975, βάσει του οποίου ιδρύθηκε η ΔΕΠ Α.Ε., δηλ. η Δημόσια Επιχείρηση Πετρελαίου, με σκοπό το συντονισμό και την εκτέλεση των εργασιών έρευνας και εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων. Εδώ πρέπει να σημειωθεί ότι ο νόμος αυτός ψηφίστηκε ομόφωνα από όλα τα κόμματα της Βουλής και ισχύει μέχρι σήμερα.

- Την κατάρτιση και ψήφιση του νέου Νόμου 98/75 για την ανάπτυξη και παραγωγή του Πρίνου. Ο νόμος αυτός εξακολουθεί να ισχύει μέχρι σήμερα, αποδείχτηκε δε εξαιρετικά ωφέλιμος για το ελληνικό δημόσιο, δεδομένου ότι παρήχθησαν μέχρι τώρα σχεδόν 100 εκ. βαρέλια πετρελαίου, το δε ελληνικό δημόσιο και η ΔΕΠ εισέπραξαν κεφάλαια πλέον των 300 εκ. δολλαρίων, δηλαδή πάνω από 60 δις δρχ.

- Την κατάρτιση και ψήφιση του Νόμου 468/76, που ρύθμιζε τις δραστηριότητες έρευνας και εκμετάλλευσης κοιτασμάτων πετρελαίου στη χώρα μας τόσο για το Δημόσιο, όσο και για τους ξένους πιθανούς επενδυτές. Ο νόμος αυτός ισχύει ακόμη και σήμερα.

- Την κατάρτιση και ψήφιση του Νόμου 272/1976, με τον οποίο ιδρύθηκε το Ινστιτούτο Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών (ΙΓΜΕ), με σκοπό τον εκσυγχρονισμό και καλύτερο συντονισμό του έργου της μεταλλευτικής έρευνας.

- Την κατάρτιση και ψήφιση των Νόμων 274/1976 και 386/1976 για την τροποποίηση του Μεταλλευτικού Κώδικα και την ορθολογική εκμετάλλευση των λατομείων της Αττικής και της χώρας εν γένει.

- Την έκδοση υπουργικών αποφάσεων για την υποχρεωτική χρήση diesel στη θέρμανση των πολυκατοικιών αντί του μαζούτ, με σκοπό τη μείωση της ρύπανσης της ατμόσφαιρας από το διοξείδιο του θείου στο λεκανοπέδιο της Αττικής.

Παράλληλα με τη ρύθμιση και την προώθηση των παραπάνω θεμάτων, ο Κωνσταντίνος Κονοφάγος ουδέποτε ξέχασε την ιδιαίτερη πατρίδα του. Πιο συγκεκριμένα, ως υπουργός και αργότερα ως πρόεδρος της Δημόσιας Επιχείρησης Πετρελαίου, δημιούργησε το παράρτημα ΔΕΠ Πρέβεζας, ώστε οι έρευνες πετρελαίου στην Ήπειρο και γενικά στο Ιόνιο να εκτελούνται και εν μέρει να παρακολουθούνται από εδώ. Φρόντισε επίσης για την κατάρτιση μακροχρόνιου προγράμματος ερευνών πετρελαίου.

Δημιούργησε το παράρτημα του ΙΓΜΕ στην Πρέβεζα, ώστε οι μεταλλευτικές έρευνες της ευρύτερης πειροχής να παρακολουθούνται από εδώ.

Όσον αφορά το ενδιαφέρον του Κωνσταντίνου Κονοφάγου για την Ήπειρο και την Πρέβεζα στον τομέα του πετρελαίου, πρέπει να τονίσουμε

ότι το πρόγραμμα έρευνας, που με πρωτοβουλία του καταρτίστηκε και εκτελέστηκε αργότερα, περιελάμβανε εκτέλεση πλέον των 1300 χλμ. σεισμικών καταγραφών, καθώς και γεωτρήσεις, όπως η ΠΑΡΓΑ-1, ΠΑΡΓΑ-2, γεωτρήσεις στη Λάβδανη, το Δελβινάκι, στους Παξούς κ.λπ. Όλες αυτές οι έρευνες είχαν σκοπό να εντοπίσουν πετρέλαιο ή φυσικό αέριο προς όφελος της περιοχής και γενικότερα του ελληνικού δημοσίου. Μπορεί μέχρι τώρα οι έρευνες αυτές να μην απέδωσαν άμεσα πετρέλαιο, αλλά επιβεβαιώθηκε ένα πράγμα: Η Ήπειρος πρέπει να έχει πετρέλαιο ή φυσικό αέριο, πιθανότατα δε σε μεγάλες ποσότητες.

Τα κεφάλαια δυστυχώς που απαιτούνται, είναι πολύ υψηλά και υπερβαίνουν ίσως τις δυνατότητες του ελληνικού δημοσίου. Γι' αυτό το λόγο αναμένεται να γίνουν στο μέλλον νέες προσπάθειες για έρευνες με κεφάλαια ξένων επενδυτών, αφού τροποποιηθεί ο Ν. 468/76 που προαναφέρθηκε.

Κυρίες και κύριοι,

Θα πρέπει να επιμείνουμε, όπως το επιθυμούσε ο Κωνσταντίνος Κονοφάγος, στην έρευνα της περιοχής με νέες ίσως τεχνολογίες και μεθόδους, που θα διευκόλυναν την ανεύρεση μεγάλων στόχων σε βαθύτερους πιθανόν γεωλογικούς ορίζοντες, με βάση πάντα το νόμο υδρογονανθράκων. Πιστεύω ότι η επιμονή μας στην έρευνα πετρελαίων στην Ελλάδα και γενικότερα στην Ήπειρο και την περιοχή της Πρέβεζας, θα δικαιώσει τελικό τον Κωνσταντίνο Κονοφάγο, που πίστευε αταλάντευτα στον ορύκτο πλούτο της περιοχής και που όλοι πιστεύουμε ότι παρά τις δυσκολίες που υπάρχουν, μια μέρα θα βρεθεί.

Τελειώνοντας θα πρέπει να επισημάνω ότι ο Κωνσταντίνος Κονοφάγος δεν ασχολήθηκε μόνο με τον ορύκτο πλούτο. Ήταν ένα πολυσχιδές ταλέντο, που αναφέρθηκε στην επιστήμη, την τέχνη, την ιστορία και τη λογοτεχνία.

Ας είναι αιωνία η μνήμη του.