

Πρεβεζάνικα Χρονικά

Αρ. 29-30 (1993)

ΠΡΕΒΕΖΑΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ, 29-30 (1993)

ΠΡΕΒΕΖΑΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ

ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
ΠΕΡΙΟΔΟΣ Β' ΕΤΟΣ 9ο ΤΕΥΧΟΣ 29-30 ΠΡΕΒΕΖΑ



ΑΦΙΕΡΩΜΑ Μ. ΚΑΤΣΑΟΥΝΗΣ, Γ. ΚΑΝΕΛΟΠΟΥΛΟΣ, Κ. ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ, Γ. ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, Ε. ΜΠΑΝΤΕΚΑ, Κ. ΤΣΑΪΜΟΥ, Ε. ΑΦΕΝΤΟΥΛΙΔΗΣ, Ν. ΛΑΛΕΧΟΣ, Σ. ΠΑΠΑΔΗΜΑΣ, Α. ΣΥΝΕΣΙΟΣ, Γ. ΜΟΥΣΤΑΚΗΣ
 ΤΟΠΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΟΔ. ΜΠΕΤΣΟΣ, Γ. ΜΟΥΣΤΑΚΗΣ, Ι. ΚΟΛΛΙΑΣ, Κ. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ, ΑΛ. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ, ΣΠ. ΣΤΑΜΟΥΛΑΚΗΣ
 ΝΤΟΚΟΥΜΕΝΤΟ Ν. ΚΑΡΑΜΠΕΛΑΣ
 ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ Μ. ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ, ΑΠ. ΜΠΕΝΑΤΣΗΣ
 ΠΕΖΟΓΡΑΦΙΑ Γ. ΚΑΒΑΓΙΑΣ, Φ. ΜΠΑΣ, ΧΡ. ΣΚΑΝΔΑΛΗΣ
 ΠΟΙΗΣΗ ΣΤ. ΜΑΦΡΕΔΑΣ, ΘΕΜ. ΚΑΤΟΓΙΑΝΝΗΣ
 ΚΡΙΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΥ Γ. ΒΡΕΑΛΗΣ

Ιανουάριος - Δεκέμβριος 1993

Ο Κονοφάγος πολιτικός

Σωκράτης Παπαδήμας

Copyright © 1970, Σωκράτης Παπαδήμας



Άδεια χρήσης [Creative Commons Αναφορά 4.0](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).

Βιβλιογραφική αναφορά:

Παπαδήμας Σ. (2022). Ο Κονοφάγος πολιτικός. *Πρεβεζάνικα Χρονικά*, (29-30), 51–53. ανακτήθηκε από <https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/prevchr/article/view/29481>



1975: Ο Ντίνος Κονοφάγος με το Δήμαρχο Πρέβεζας κ. Κατηγιώτη στο Εκθετήριο Οργανισμού Χειροτεχνίας, στο ισόγειο του Δημαρχείου Πρέβεζας

ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΠΑΠΑΔΗΜΑΣ

Γεωπόνος, τέως Διευθυντής Γεωργίας &
Δ/ντής Προγρ/σμού Νομαρχίας Πρέβεζας

Ο Κονοφάγος πολιτικός

Πολιτικό Ξεκίνημα και εκλογικός θρίαμβος

Εκλογές του 1974. Οι πρώτες μετά τη μεταπολίτευση. Ο Κονοφάγος υποψήφιος βουλευτής στο Νομό Πρέβεζας, στο ψηφοδέλτιο της Νέας Δημοκρατίας. Ο καθιερωμένος πια στη συνείδηση του λαού, πρύτανης του Πολυτεχνείου, που όλοι τον φώναζαν "κύριε Καθηγητά", σημειώνει έναν εκλογικό **θρίαμβο**. Έτσι, σε σύνολο 33.696 ψήφων του Νομού Πρέβεζας, παίρνει 14.349 σταυρούς ήτοι 42,6% στο σύνολο των ψήφων και 77,15% στις ψήφους της Ν.Δ.

Θεμελιωτής του Υπουργείου Βιομηχανίας

Στενός συνεργάτης του τότε πρωθυπουργού Κωνσταντίνου Καραμανλή, ορκίζεται υπουργός Βιομηχανίας, στην πρώτη μετά τη μεταπολίτευση δημοκρατική κυβέρνηση.

Αρχίζει εκεί, στο Υπουργείο Βιομηχανίας, ο τεχνοκράτης και πολιτικός υπουργός Κονοφάγος, δουλειά ανασυγκρότησης κι εκσυγχρονισμού και δημιουργεί δυο νέους φορείς:

- το Ι.Γ.Μ.Ε. (Ινστιτούτο Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών) και
- τη Δ.Ε.Π. (Δημόσια Επιχείρηση Πετρελαίου).

Οι δυο αυτοί οργανισμοί διαδραματίζουν έναν ουσιαστικό αναπτυξιακό ρόλο στην οικονομική ζωή του τόπου και ειδικότερα στο δευτερογενή τομέα της οικονομίας.

Για πρώτη φορά αρχίζει να γίνεται συστηματική έρευνα του ορυκτού πλούτου της χώρας, ενώ παράλληλα τίθενται τα θεμέλια ενός θεσμικού πλαισίου που οι τεχνοκράτες θα εφαρμόζουν πλέον εφεξής και όσο υπάρχει Ελλάδα.

Επιγραμματικά αναφέρουμε:

- 1) Νόμο 272/76 "Περί ιδρύσεως

ΙΓΜΕ"

II) Νόμο 273/76 "Για τις μεταλλευτικές έρευνες του Δημοσίου κ.λπ."

III) Νόμο 274/76 "Περί εκμεταλλεύσεως Λατομείων και τροποποίησης του μεταλλευτικού κώδικα"

IV) Νόμο 386/76 "Για την εκμετάλλευση των αδρανών υλικών των λατομείων και απαγόρευση της εκμετάλλευσης των μαρμάρων Πεντέλης".

V) Ιδρύεται το Εθνικό Συμβούλιο Ενεργείας.

VI) Ολοκληρώνονται οι διαδικασίες για τα μεγάλα έργα υποδομής της ΔΕΗ.

VII) Ιδρύονται υπηρεσίες για θέματα προστασίας περιβάλλοντος και θεσμοθετούνται όργανα ελέγχου κ.λπ.

Ανάπτυξη του Νομού Πρέβεζας

Την ίδια χρονική περίοδο, ο υπουργός, με την ιδιότητα του βουλευτή του Νομού, υλοποιεί τις υποσχέσεις του κι εφαρμόζει αναπτυξιακά Τοπικά Προγράμματα, τα οποία ο ίδιος παρακολουθεί.

Η παρακολούθηση είναι εξονυχιστική, αφού θυμάμαι, ότι το Δεκαπενταύγουστο του 1975, ανήμερα της Παναγίας, κλιμάκιο υπηρεσιακών στελεχών, με επικεφαλής τον υπουργό, επισκέπτεται από το πρωί μέχρι το βράδυ κοινότητες του Νομού, για να ακούσει τους κατοίκους και να ζητήσει τα προβλήματά τους. Χαρακτηριστικό είναι, ότι σε όλες τις συζητήσεις με τους Κοινοτάρχες-αγρότες κ.λπ. ψάχνει να βρει τρόπους αξιοποίησης των τοπικών πόρων, κι απασχόλησης των κατοίκων, ακούει, σημειώνει και δίνει οδηγίες. Μ' αυτό τον τρόπο αρχίζουν να γίνονται οι

πρώτες βιοτεχνίες στο Νομό κι αργότερα να γίνεται το παράρτημα του ΕΟΕΧ.

Μικρές οι δυνατότητες των προγραμμάτων Δημοσίων Επενδύσεων κατά τη δεκαετία του 1970.

Όμως ο υπουργός παλεύει, και ρίχνει πάλι το βάρος στην Παιδεία. Έτσι, εκδίδονται οι αποφάσεις ίδρυσης νέων Γυμνασίων στα κεφαλοχώρια, και ξεκινούν οι διαδικασίες ανέγερσης νέων κτιρίων, τα οποία ολοκληρώνονται στη δεκαετία του 1980.

Πάντοτε, σε κάθε επίσκεψή του στην Πρέβεζα, πραγματοποιεί συσκέψεις, στο γραφείο του Νομάρχη, με τη συμμετοχή όλων των αρμοδίων υπηρεσιακών στελεχών.

Εκεί ενημερώνεται, και δίδει τις εντολές, ώστε να τεκμηριωθούν σε επιστημονική βάση όλες οι αιτήσεις για τα μεγάλα αναπτυξιακά έργα.

Μεγάλα αναπτυξιακά έργα του Νομού

Ο ίδιος προσωπικά, έχει αναλάβει να παρακολουθεί την πορεία εκπόνησης των μελετών ή την αναμόρφωσή τους, για τα μεγάλα εγγειοβελτιωτικά έργα του Νομού. Έτσι, με την ένταξή μας στις Ευρωπαϊκές Κοινότητες, και με την εφαρμογή των Κοινοτικών Προγραμμάτων, ο Νομός μας διαθέτει πακέτα μελετών, για εκτέλεση Δημοσίων Έργων με άμεση χρηματοδότηση.

Σήμερα, στο Νομό μας, με τις μελέτες εκείνες, ολοκληρώθηκαν τα μεγάλα εγγειοβελτιωτικά έργα, και ποτίζονται ή θα ποτιστούν 80.000 στρέμματα γεωργικής γης στις πεδιάδες Αχέροντα, Μπόιδας-Μαυρής, Λάμαρης, Άνω Ρου Αχέροντα, Κερα-

σώνα-Παναγιάς, Δρυοφύτου-Ανωγείου κ.λπ.

Δεν παραλείπουμε να τονίσουμε το γεγονός ότι ακόμη και για τη Ζεύξη Ακτίου-Πρέβεζας (τη γέφυρα), επιλαμβάνεται, και συντάσσεται τότε η πρώτη αναγνωριστική έκθεση και προκαταρκτική μελέτη. Στη συνέχεια, αναστέλλεται η πορεία υλοποίησης του έργου, ύστερα από τη σύγκρουσή του, με τον αρμόδιο επί των Δημοσίων Έργων, γνωστό γείτονα πολιτικό, ο οποίος ήθελε να δοθεί η δική του λύση, σε κάποιο άλλο διανομαρχιακό συγκοινωνιακό έργο.

Από τη σύγκρουση αυτή, κερδίζει την αμέριστη αγάπη του λαού του Νομού Άρτας, που γράφουν γι' αυτόν, στον τοπικό τύπο, «έχει κι η Άρτα υπουργό Βιομηχανίας».

Συνδέει το όνομά του, με την ανέγερση των εργατικών κατοικιών της Μαργαρώνας κ.λπ, κ.λπ.

Όχι στο ρουσφέτι

Ο Κονοφάγος ήταν πολιτικός για το γενικό συμφέρον.

Αναφέρουμε χαρακτηριστικά το γεγονός, όταν τον επισκέφθηκε οπαδός του από την περιοχή του Αχέροντα, και του ζήτησε, να μεσολαβήσει, για να μπει το παιδί του στο Πολυτεχνείο.

Ο υπουργός, στο άκουσμα της αξίωσης του φίλου του, εξαγριώθηκε, με το γνωστό στους φίλους του τρό-

πο και του είπε: «Ξεχνάς ότι είμαι καθηγητής και πρύτανης. Τί θα πουν οι μαθητές μου αν κάνω κάτι τέτοιο;» Και στη συνέχεια πέταξε από το γραφείο του το συμπατριώτη μας.

Επιστρέφοντας στην Πρέβεζα, ο πιο πάνω ψηφοφόρος του υπουργού έλεγε, «Ο Κονοφάγος, δεν είναι πολιτικός, δεν κάνει ρουσφέτια».

Πίστευε, ο καθηγητής Κονοφάγος, ότι πρέπει να μάθουμε το λαό αυτό, ποιό είναι το σωστό, και να τον οδηγούμε στο σωστό δρόμο. Το έλεγε και το έγραφε. Όμως πέρασαν χρόνια, το ρουσφέτι δεν καταργήθηκε, ούτε πιστεύουμε θα βρεθεί τροπος να εκλείψει από την ελληνική πραγματικότητα.

Ο πολιτικός Κονοφάγος, στις επόμενες εκλογικές αναμετρήσεις, στην Αθήνα και Πρέβεζα, θυσιάστηκε, γιατί ακόμη συνέχισε να πιστεύει, ότι πρέπει να ενδιαφέρεται, για το γενικό καλό, κι όχι για την επίλυση ατομικών προβλημάτων.

Ο Κονοφάγος, φίλες και φίλοι, θα μείνει στην Ιστορία της χώρας και του τόπου μας (α) για το μέγα πολιτικό του ήθος, (β) για το θεσμικό και οργανωτικό πλαίσιο, που έδωσε στο Υπουργείο Βιομηχανίας και (γ) για τους αναπτυξιακούς σχεδιασμούς του, για το Νομό Πρέβεζας.

Έτσι θα τον θυμόμαστε, όλοι μας, και θα τιμούμε, τον Κωνσταντίνο Κονοφάγο, τον άνδρα, τον πολιτικό.