

Κοινωνική Εργασία. Επιθεώρηση Κοινωνικών Επιστημών

Τόμ. 38, Αρ. 2 (2024)

2/2024



Κοινωνική Εργασία και Ενδοοικογενειακή Βία. Σεβαστή Χατζηφωτίου

Συντακτική Ομάδα

Copyright © 2024



Άδεια χρήσης [##plugins.generic.pdfFrontPageGenerator.front.license.cc-by-nc-sa4##](#).

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΕΝΔΟΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΒΙΑ

Σεβαστή Χατζηφωτίου – Καθηγήτρια Τμήματος Κοινωνικής Εργασίας, Σχολή Κοινωνικών, Πολιτικών και Οικονομικών Επιστημών, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης.

Εκδόσεις: ΤΖΙΟΛΑ



Το βιβλίο «Κοινωνική Εργασία και Ενδοοικογενειακή βία» της κοινωνικής λειτουργού και Καθηγήτριας του Τμήματος Κοινωνικής Εργασίας του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης, Σεβαστής Χατζηφωτίου, συνιστά ένα εξαιρετικό έργο στον τομέα της Κοινωνικής Εργασίας, προσφέροντας μια σαφή, δομημένη και περιεκτική ανάλυση ενός εκ των πλέον επίκαιρων και κρίσιμων ζητημάτων, της βίας στην οικογένεια.

Η διακεκριμένη Καθηγήτρια Κοινωνικής Εργασίας, μέσα από την πολυετή εμπειρία και την ενασχόληση της με ζητήματα ενδοοικογενειακής και έμφυλης βίας, προσφέρει μέσα από το βιβλίο της ένα χρήσιμο εργαλείο για τις/τους επαγγελματίες κοινωνικές/ούς λειτουργούς που εμπλέκονται άμεσα στον χειρισμό και την αντιμετώπιση περιστατικών ενδοοικογενειακής βίας και κακοποίησης.

Το βιβλίο αποτελείται από επτά κεφάλαια, όπου με αξιοσημείωτη λεπτομέρεια και ευαισθησία παρουσιάζονται και αναλύονται, μεταξύ άλλων, η πρακτική της κοινωνικής εργασίας με θύματα και δράστες της ενδοοικογενειακής βίας, η παιδική κακοποίηση, καθώς και ο ρόλος των κοινωνικών λειτουργών στην παιδική προστασία. Τα ανωτέρω,

αναλύονται υπό το πρίσμα της συμβουλευτικής, έχοντας ως θεωρητικό υπόβαθρο τις φεμινιστικές προσεγγίσεις. Επίσης, αναλύεται το νομοθετικό πλαίσιο που διέπει τη βία στην οικογένεια, καθώς και παρουσιάζονται οι φορείς και τα προγράμματα πρόληψης και αντιμετώπισης της έμφυλης βίας που υφίστανται σε πανελλήνιο εύρος.

Στόχος του βιβλίου είναι να αποτελέσει ένα χρήσιμο εργαλείο για φοιτήτριες, φοιτητές και επαγγελματίες της Κοινωνικής Εργασίας, αλλά και για όσους και όσες εργάζονται και προσφέρουν βοήθεια και υποστήριξη σε ευάλωτες κοινωνικές ομάδες (γυναίκες, παιδιά, άτομα με αναπηρία, ηλικιωμένοι, ΛΟΑΤΚΙ+ κ.ά.), που έχουν υποστεί ή κινδυνεύουν να υποστούν οποιαδήποτε μορφή βίας και κακοποίησης.